

LITURGIE**10 maart 2019****9:30 uur**Voorganger : Ds. B.G.J. Reitsma
(Ermelo)

Organist : Anthony v. Snippenberg

Pianist : Michiel Dolderman

M.m.v. : het Combo

**1° ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD****LOFPRIJZING EN AANBIJDING**

- Welkom en mededelingen

We gaan staan

- Zingen: Opw 658

*Refrein:**Jezus, uw naam
is de allerhoogste naam.**Jezus, uw naam
vult ons hart, waar wij ook gaan.**In uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam)
is licht in de duisternis. Jezus!) 2x**Refrein:**In uw naam is redding en hoop,
onze troost in elke nood.
Heer, uw naam)
herstelt wat gebroken is. Jezus!) 2x**In uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam)
is licht in de duisternis. Jezus!) 2x*

- Zingen: Opw 627

*Jezus, Licht in de duisternis
Jezus, Vaders getuigenis
Jezus, Liefde die eeuwig is
Ik prijs U.**Jezus, weg die ik volgen moet
Jezus, waarheid volmaakt en goed
Jezus, leven in overvloed
Ik prijs u**Waar zou ik gaan , zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn heer !**Jezus, totdat ik bij U ben
Jezus, en u volkomen ken .
Jezus, geef ik mijn hart en stem
En ik prijs U**Waar zou ik gaan, zonder U?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !*

- Stil gebed, votum en groet

U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 139 (Psalm Project)

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,
Kent U mij, U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.**U bent mij overal nabij,
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan.
U wist hoe het zou verder gaan.
O God, houd mij geheel omgeven,
En leid mij op de weg van 't leven.
O God, houd mij geheel omgeven,
En leid mij op de weg van 't leven.**En leid mij op
Ja leid mij op de weg van 't leven.*

- Zingen: Leve de Koning

*Refrein:**Met deze verhalen gaan wij richting
Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.**Leve de koning die God heeft gestuurd!
Hoera, zing voor hem en vier feest!
Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.
Dank God die steeds goed is geweest!
De leerlingen zingen, roepen het uit.
En anders dan juichten de stenen wel
luid!**Refrein:*

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg

- Zingen: Ps 8 : 1, 3 en 6

1

*Heer, onze Heer, hoe heerlijk en
verheven**hebt Gij uw naam op aarde**uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.*

3

*Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk
van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar
branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het menskind, dat Gij hem aandacht
schenkt?*

6

*Heer, onze Heer, hoe heerlijk en
verheven**hebt Gij uw naam op aarde**uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.*

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Lezen: Exodus 3 : 7 – 10

Ezechiël 36 : 16 – 23

Mattheüs 6 : 7 – 13

- Verkondiging

Tekst: Mattheüs 6 : 9

Thema: **Verheerlijk Uw Naam**

- Zingen: Gz 457 : 1 t/m 4

1

*Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied
gewijd.**Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drieuldig God, die een in wezen zijt.*

2

*Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden
kronen neer.**Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te
midden*

3

*Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.*

4

*Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.**Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drieuldig God, die een in wezen zijt.***DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en gebeden

- Inzameling der gaven:

1^e coll: diaconie: Compassion2^e coll: kerk3^e coll: eigen jeugdwerk

- De kinderen komen terug

- Gesprekje met de kinderen

We gaan staan

- Zingen: Opw 764

*U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermers,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstillt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.**Refrein:**Halleluja! Jezus overwon.**Jezus overwon.**Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.**U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.**En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.**U bent Jezus, de Messias,**Die de wereld redding biedt.**Uw genade is mijn adem en mijn lied.**Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.**U draagt de zegekroon;**U overwon, U overwon!**Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood ontroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.**Refrein:**Halleluja! Jezus overwon.**Jezus overwon.**Halleluja! Prijs Hem,**Die de wereld verwon.**Elke muur wordt neergehaald,**ieder bolwerk afgebroken.**U draagt de zegekroon;**U overwon, U overwon!*

- Uitzending en zegen

LITURGIE

10 maart 2019 18:30 uur

Voorganger : Ds. B. Reinders
(Capelle a.d. IJssel)
Pianist : Sjaak Prins

**1^e ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD**

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom en mededelingen

We gaan staan

- Zingen: Opw 392

1
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2
Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

3
Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:

'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,

4
Als ik in Uw Glorie,
Uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U:

in Uw Heiligdom;
Gekroond met Uw heerlijkheid,
zal'k zingen voor U:

'k Heb van U gehouden,
maar nooit zo veel als nu.
Maar nooit zoveel als nu.

- Stil gebed, votum en groet

U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 116 : 1 t/m 3

1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven
horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2
Toen de benauwdheid dreigend op mij
viel
en angsten voor het doodsrijk mij
bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn
ziel!

3
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige,
beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Lezen: Lukas 13 : 10 – 17

- Zingen: Ps 42 : 2 en 7

2
Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

7
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

- Verkondiging

Tekst: Lukas 13 : 13 – 17
Thema: **Jezus, Verlosser van
een gebonden leven**

- Zingen: Sb 9 : 1, 4, 6 en 10

1
In mijn angst heb ik gesproken:
Opgebroken
is mijn weg en mijn bestaan,
want de Heere komt mij tegen
halverwege
zegt Hij mij het einde aan.

4
Wordt mijn veilig onderkomen
mij ontnomen,
rukt Gij elke tentpin uit?
In mijn angst richt ik mijn ogen
naar de hoge:
wees mijn borg, Heer, red mij uit!

6
Heer, mijn God, ik vind geen woorden!
Gij verhoorde,
Gij vernieuwde mijn bestaan!
Alle jaren die mij resten,
tot de leste,
mag ik vrolijk verder gaan.
10
U de lof, de eer te geven,
dát is leven:
loven in uw heiligdom!
Laat ons bij het spel der snaren
alle jaren
zingen voor de Levensbron.

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden

- Inzameling der gaven:

1^e coll: diaconie: Compassion

2^e coll: kerk

3^e coll: eigen jeugdwerk

- Zingen: Gz 21 : 1 en 3

1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

We gaan staan

- Geloofsbelijdenis

- Zingen: Gz 21 : 6 en 7

6
Vreemdeling, die hier op aard moet
gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

7
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

- Uitzending en Zegen

- Zingen: NLB 415 : 3

3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!