

LITURGIE**18 augustus 2019 9:30 uur**

Voorganger : Ds. Bert v.d. Bovekamp
 Organist : Dick Benard
 M.m.v. : het Combo

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom en mededelingen

We gaan staan

- Zingen: Opw 400

1

Liefde was het, onuitputt'lijk,
 liefd'en goedheid, eind'loos groot.
 Toen de Levensvorst op aarde
 tot ons heil Zijn bloed vergoot.
 Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
 God geeft vreugd' en dankens stof.
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig
 in de hemel Zijnen lof.

2

Rijd als Heerser door de velden,
 Jezus in Uw grote kracht.
 Niets, niets kan U tegenhouden,
 zelfs de hel niet met haar macht
 Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
 zinkt de vijand weg in 't niet.
 Heel de schepping, Heer, zal beven,
 als zij U, haar Koning ziet.

- Zingen: Opw 343

Heilige Geest van God,
 vul opnieuw mijn hart.)2x
 Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
 Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

- Stil gebed, votum en groet

U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 68 (Psalm Project)

Leer mij naar uw wil te hand'len,
 laat mij in uw waarheid wand'len.
 Voeg mijn hele hart tezaam
 tot de vrees van uwe naam.
 Heer mijn God, ik zal U loven,
 'k Hef mijn hele hart naar boven.
 Ja, uw naam en majesteit
 loof ik tot in eeuwigheid.

U bent groot en zo verheven,
 U doet wondren in ons leven.
 U bent God, ja U alleen,
 Vol van goedheid om ons heen.
 Heer, U hebt mij aangenomen,
 mij weer in het licht doen komen
 uit de diepten van de dood.
 Heer, uw goedheid is zeer groot.

Ja, uw naam en majesteit
 loof ik tot in eeuwigheid.

- Zingen: Zie de zon, zie de maan

Zie de zon
 Zie de maan
 Zie de sterren in hun baan
 Sterren ontelbaar overal vandaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee
 Hoor de wind
 Hoor de regen als hij zingt
 Druppels ontelbaar in de oceaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem
 Ruik een vrucht
 Ruik de geuren in de lucht
 Geuren ontelbaar zweven af en aan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart
 Voel je huid
 Voel je adem als je fluit
 Mensen ontelbaar overal vandaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon de sterren en de maan
 Wat een wonder dat ik mag bestaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam
 Heer hoe heerlijk is Uw naam.

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg

- Zingen: DNP 107 : 1, 3 en 4

1

Gods liefde kent geen grenzen
 tot in de eeuwigheid.
 Dit zingen alle mensen
 die door Hem zijn bevrijd.
 Voor hen is het gevaar
 en alle angst geweken.
 Hij bracht hen bij elkaar
 vanuit de verste streken.

3

God wees de rechte paden
 en bracht hen naar een stad.
 Hij zorgde vol genade
 voor wie geen kracht meer had.
 Dank Hem, want Hij is goed;
 laat iedereen Hem prijzen.
 Met wat Hij voor ons doet
 wil Hij zijn trouw bewijzen.

4

Zij zaten vastgebonden
 in diepten van de dood.
 Ze torsten door hun zonden
 een last, te zwaar, te groot.
 Ze riepen tot de HEER
 toen zij wanhopig waren.
 Hij luisterde steeds weer
 en hielp hen uit gevaren.

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Lezen: Rechters 6

- Verkondiging

Thema: **Gideon, van
 angsthaas tot held**

- Zingen: NLB 23c : 1 t/m 5
(melodie: Opw. 215)

1

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
 wijst mij een groene streek;
 daar rust ik aan een stille stroom
 en niets dat mij ontbreekt.

2

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
 doet mij zijn wegen gaan,
 de paden van gerechtigheid,
 ter ere van zijn naam.

3

Al moet ik door het doodsravijn,
 U gaat steeds aan mijn zij.
 Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
 geeft steun en veiligheid.

4

Terwijl de vijand toe moet zien,
 maakt u mijn tafel klaar.
 U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
 en redt mij in gevaar.

5

Uw trouw en goedheid volgen mij,
 uw liefde, dag aan dag;
 en wonen zal ik in Gods huis
 zo lang ik leven mag.

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden

- Inzameling der gaven:

1^e coll: diaconie: St. HIP2^e coll: kerk3^e coll: eigen jeugdwerk

- De kinderen komen terug

- Gesprekje met de kinderen

We gaan staan

- Zingen: Opw 602

1

Vrede van God, de vrede van God
 de vrede van God zij met jou.

Refrein:

*Vrede van Hem, vrede van God,
 de vrede van God zij met jou.*

2

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
 in Jezus' naam geef ik jou

Refrein:

3

Heilige Geest, de Heilige Geest,
 de Heilige Geest zij met jou.

Refrein:

- Uitzending en zegen

LITURGIE**18 augustus 2019 18:30 uur**

Voorganger : Ds. D. Visser
(Amersfoort)
Organist : Martin de Jong

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom en mededelingen

We gaan staan

- Zingen: NLB 675 : 1 en 2

1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgedaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

- Stil gebed, votum en groet

U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 121 : 1 en 4

1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Lezen: Galaten 5 : 1 – 6, 13 – 26

- Zingen: Gz 252 : 1 t/m 4

1
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2
Geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

- Verkondiging

Tekst: Galaten 5 : 1 en 13

Thema: **Leef als vrij mens**

- Zingen: Gz 481 : 1, 2 en 4

1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met
macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden

- Inzameling der gaven:
1^e coll: diaconie: St. HIP
2^e coll: kerk
3^e coll: eigen jeugdwerk

- Zingen: Gz 172 : 1 en 4

1
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

4
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

We gaan staan

- Geloofsbelijdenis

- Zingen: Ps 86 : 4

4
Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

- Uitzending en Zegen

- Zingen: NLB 415 : 3

3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer!