

**LITURGIE****5 april 2020****9:30 uur**

Voorganger : Ds. Bert v.d. Bovekamp

Pianist : Michiel Dolderman

Gitaar : Ferdi van Keulen

Zang : Agnet IJmker

**6<sup>e</sup> Zondag in de 40-dagertijd****LOFPRIJZING EN AANBIDDING****- Welkom en mededelingen***We gaan staan***- Zingen: Onze schuilplaats is God**

Er is hoop die groter dan de dood is  
 Er is leven sterker dan het sterven  
 Er is licht dat niemand ooit kan doven  
 Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust  
 Er is blijdschap dieper de tranen  
 Er is sterkte zelfs in onze zwakte  
 Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting  
 is in U voor eeuwig.

*Refrein:*

*Dus richten wij onze harten naar boven  
 Vertrouwen wij op de God die wij loven  
 Niemand die ons uit Uw handen kan roven  
 Een machtige rots, onze schuilplaats is God.*

Er is troost die sterker dan de pijn is  
 Er is vreugde groter dan ons lijden  
 Er is antwoord midden in de twijfel  
 Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting  
 is in U voor eeuwig.

*Refrein:*

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen  
 En alle tranen voor altijd zal drogen  
 is het Uw Geest die ons helpt te geloven:  
 Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U  
 Onze hulp en onze verwachting is in U  
 Onze hulp en onze verwachting is in U  
 voor eeuwig.

*Refrein:*

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen  
 En alle tranen voor altijd zal drogen  
 Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:  
 Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

**- Stil gebed, votum en groet***U kunt gaan zitten***- Inleiding****- Zingen: Ps 142 (Psalm Project)**

Ik roep, tot God de Heer.  
 Ik smeeek, om hulp steeds weer.  
 Ik stort mijn hart Heer voor u uit.  
 'k Vertrouw op U, alleen op U.  
 U kent de weg, mijn pad.  
 Mijn geest, is afgemat.  
 U weet de weg die ik moet gaan.  
 'k Vertrouw op U, alleen op U.  
 Ik roep tot U Heer,  
 U bent mijn schuilplaats  
 Al wat ik heb, bent U,  
 bent U.

Ik zie, geen toevluchtsoord.  
 Geen mens, die naar mij hoort.  
 Ik ben o Heer, ten einde raad.  
 'k Vertrouw op U, alleen op U.

Ik roep tot U Heer,  
 U bent mijn schuilplaats.  
 Al wat ik heb, bent U,  
 bent U.

Ik roep tot U, o Heer.

Ik roep tot U Heer,  
 U bent mijn schuilplaats.  
 Al wat ik heb, bent U,  
 bent U.

**- Kindermoment****- Zingen: Hosanna, hosanna**

1  
 Hosanna, hosanna, we maken een rij.  
 Hosanna, hosanna, want de Koning komt voorbij.

*Refrein:*

*Gezegend is Hij die komt in de Naam  
 die komt in de Naam van de Heer.  
 Gezegend is Hij, die komt in de Naam  
 die komt in de Naam van de Heer.*

2

Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land.  
 Hosanna, hosanna, neem een palmtak in je hand.

*Refrein:*

3

Hosanna, hosanna, de vijand opzij!  
 Hosanna, hosanna, en dan eindelijk weer vrij.

*Refrein:*

4

Hosanna, hosanna, we maken een troon.  
 Hosanna, hosanna, het wordt allemaal sjaloom.

*Refrein:***LUISTEREN NAAR GOD****- Gebed om de leiding v d H. Geest****- Introductie bijbellezing****- Lezen: Mattheüs 26 : 57 – 75****- Verkondiging**

Thema: **De waarheid onder ogen zien!**

**- 1<sup>e</sup> deel****- Zingen: Opw 349**

Hij is verheerlijkt  
 als Koning verheven, zo hoog,  
 'k zal Hem prijzen.  
 Hij is verheerlijkt,  
 voor eeuwig verheerlijkt  
 en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God,  
 Zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
 Hemel en aard'  
 verheugen zich in Zijn naam.  
 Hij is verheerlijkt  
 als Koning verheven, zo hoog.

**- 2<sup>e</sup> deel****- Zingen: Opw 350**

1

Vader, vol van vrees en schaamte,  
 buigen wij voor U.  
 Heel uw werk, door ons vertreden,  
 klaagt ons, mensheid aan bij U.

2

Heer ontferm U over ons,  
 die schuldig voor U staan.  
 U bent onze God en Redder,  
 neem ons in uw liefde aan.

3

Vader, in dit uur der waarheid,  
 keren w'ons tot U.  
 O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
 maak ons hart en leven nieuw.

4

Vul ons met uw heil'ge Geest,  
 geef vuur en kracht steeds weer.  
 Ieder zal uw macht aanschouwen,  
 dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)

**- 3<sup>e</sup> deel****- Zingen: Opw 462***Refrein:*

*Aan uw voeten Heer,  
 is de hoogste plaats;  
 daarom kniel ik neer bij U.  
 Om bij U te zijn,  
 is de grootste eer;  
 daarom buig ik mij voor U.*

2

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,  
 hier in een plaats van aanbidding.  
 In geest en waarheid samen één te zijn,  
 in aanbidding voor U.

*Refrein:***DANK, GEBED EN UITZENDING****- Dankgebed en gebeden afgesloten met het 'Onze Vader'****- Aankondiging**

collectemogelijkheden

1<sup>e</sup>: diaconie: AZC mannen2<sup>e</sup>: kerk3<sup>e</sup>: eigen jeugdwerk*We gaan staan***- Zingen: Opw 826**

God keek genadig naar mij om  
 Hij greep mij vast voor ik verdronk  
 En zette mij weer op vaste grond  
 De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt  
 God helpt mij over elke muur  
 Ik zie al licht aan de horizon  
 De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God  
 Die ons liefheeft en ons verlost  
 Hij heeft betaald voor ons allemaal  
 De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof  
 Hij brengt tot bloei wat Hij beloofd  
 De winter wijkt en de lente komt  
 De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is  
 Ook als ik treur om wie ik mis  
 Zijn liefde draagt mij door alles heen  
 De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God  
 Die ons liefheeft en ons verlost  
 Hij heeft betaald voor ons allemaal  
 De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag  
 Laat mij niet achter in het graf  
 Hij wekt mij op en roept mij naar huis  
 De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God  
 Die ons liefheeft en ons verlost  
 Hij heeft betaald voor ons allemaal  
 De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader  
 Alle eer aan God de Zoon  
 Alle eer aan God de trooster  
 De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader  
 Alle eer aan God de Zoon  
 Alle eer aan God de trooster  
 De Heer is mijn bevrijder. (3x)

**- Uitzending en zegen**