

**LITURGIE****17 mei2020****9:30 uur**Voorganger : Prof. Dr. B.J.G. Reitsma  
(Ermelo)

Pianist : Michiel Dolderman

Gitaar : Ferdi van Keulen

Zang : Agnes IJmker

**LOFPRIJZING EN AANBIDDING****- Welkom en mededelingen***We gaan staan***- Zingen: Opw 733**De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.*Refrein:**Loof de Heer, o mijn ziel.**O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.**Met meer passie dan ooit;**o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.*

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

*Refrein:*

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stopt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw lofzang blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

*Refrein: (2x)*

Slot:

Verheerlijk zijn heilige naam,  
Verheerlijk zijn heilige naam.*Refrein: (2x)*Verheerlijk zijn heilige naam,  
Verheerlijk zijn heilige naam.**- Stil gebed, votum en groet****- Zingen: God van Liefde**God van liefde, God van trouw,  
U die alles schiepmij ook maakte, mij hier ziet  
mij in 't leven riep

In de stilte, in de storm

bent U om me heen

God van liefde, God van trouw  
U bent nooit alleen.God van vrede, God van recht  
van gerechtigheidU die mij beschermt, vergeeft  
mij van schuld bevrijdt.

Slaan de golven om mij heen

Heer u bent erbij

God van liefde, God van trouw

U ziet om naar mij.

In de stilte, in de storm

bent U om me heen

God van liefde, God van trouw

U laat nooit alleen.

**- Kindermoment****- Zingen: Zie de zon, zie de maan**

Zie de zon

Zie de maan

Zie de sterren in hun baan

Sterren ontelbaar Overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee

Hoor de wind

Hoor de regen als hij zingt

Druppels ontelbaar in de oceaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem

Ruik een vrucht

Ruik de geuren in de lucht

Geuren ontelbaar zweven af en aan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart

Voel je huid

Voel je adem als je fluit

Mensen ontelbaar overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zie ik de zon de sterren en de maan

Wat een wonder dat ik mag bestaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam,

Heer hoe heerlijk is Uw naam.

**LUISTEREN NAAR GOD****- Gebed om de leiding v d H. Geest****- Lezen: Openbaring 4****- Zingen: Opw 236**

1

Heilig, heilig, heilig,

Here God almachtig

vroeg in de morgen

wordt U mijn zang gewijfd.

Heilig, heilig, heilig,

liefdevol en machtig,

drieëinig God, die één in wezen zijt.

2

Heilig, heilig, heilig,

Gij blijft ons verborgen,

wijl' voor zondig' ogen

Uw glans verdwijnt in nacht.

Gij alleen zijt heilig,

geen is Uws gelijke.

volmaakte liefde, heiligheid en macht!

3

Heilig, heilig, heilig!

Here God almachtig,

heel de schepping prijst U

in aard' en hemel wijd.

Gij alleen zijt heilig,

liefdevol en machtig,

drieëinig God, die één in wezen zijt.

**- Verkondiging**Thema: **... en dan ... is er leven na dit leven?****- Zingen: Opw 585**

1

Er is een dag,

waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,

als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag,

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend

opgaat in zijn heerlijkheid.

*Refrein:**Spoedig zullen wij Hem zien**en voor altijd op Hem lijken**en Jezus kennen**zoals Hij is, amen!**Nooit meer tranen, nooit meer pijn,**want wij zullen met Hem leven**in zijn nabijheid, voor altijd.**Amen, amen!*

2

Er klinkt geschal,

wanneer de graven opengaan

en doden opstaan,

voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent

wordt nu bekleed met heerlijkheid,

de dood verzwolgen,

overwonnen voor altijd.

*Refrein:*

3

Dus kijk omhoog

en zie wat nog verborgen is,

maar wat beloofd is,

dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt,

weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt,

deel je in zijn heerlijkheid.

*Refrein:***DANK, GEBED EN UITZENDING****- Dankgebed en gebeden****- Aankondiging  
collectemogelijkheden****- Zingen: Opw 717**

Stil, mijn ziel, wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen )

God omgeeft je steeds; )

Hij is erbij ) 2x

in je beproevingen en zorgen )

*Refrein:**God, U bent mijn God**en ik vertrouw op U**en zal niet wankelen.**Vredevorst, vernieuw**Een vaste geest binnenin mij,**die rust in U alleen.*

Stil, mijn ziel, weest stil

en dwaal niet af;

dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem

en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding.

*Refrein:*

Stil, mijn ziel, weest stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer;

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht

doorbreekt.

*Refrein: (2x)***- Uitzending en zegen**