

Kerkdienst: 09.30 uur.

zondag 30 augustus 2020

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
Pianist: Michiel Dolderman.
m.m.v. het Combo.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente **zitten**.

- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 708.(staande).
- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten).
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Psalm Project 86.
- **Kindermoment.**
 - Kinderlied “De zegen van God wens ik jou toe”.
- Bijbellezing: Mattheus 7 : 1 - 6.
- Opwekking 755.
- **Verkondiging met als thema:**
“Leerling van Jezus zijn = kritisch naar jezelf durven kijken!”
 - Opwekking 648.
- Dankgebed / voorbede en het “Onze Vader”.
- Aankondiging collectemogelijkheden:
 - 1^e coll. diaconie; 2^e coll. kerk; 3^e coll. eigen jeugdwerk
- Geloofsbelijdenis.
 - Opwekking 665.(staande).
- Uitzending en Zegen.(staande).

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 30 augustus
iDeal (Tikkie)
cakdeopenhof.nl/aeven



OPWEKKING 708

Kom, zing voor de Heer,)
die eeuwig regeert,)
die nooit veranderen zal.)
Onfeilbaar eerlijk,)
onpeilbaar goed;)
Zijn Woord houdt eeuwig stand)

Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.) 2x

Refrein:

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:

'Groot is uw trouw, o Heer!'

Van eeuw tot eeuw belijden wij:

'Groot is uw trouw, o Heer!'

Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

Refrein:

Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.

Refrein:

PSALM PROJECT 86

Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg mijn hele hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
'k Hef mijn hele hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

U bent groot en zo verheven,
U doet wondren in ons leven.
U bent God, ja U alleen,
Vol van goedheid om ons heen.
Heer, U hebt mij aangenomen,
mij weer in het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Heer, uw goedheid is zeer groot.

Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

DE ZEGEN VAN GOD)

Refrein 2x:

De zegen van God wens ik jou toe,

weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,

overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

(refrein)

(2x)

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

(refrein)

OPWEKKING 755

Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart;
geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer;
geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht
voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds Uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel,

vrijheid voor de slaaf;

geeft ons wijsheid, voedt ons op.

Heer, spreek tot ons vandaag.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

OPWEKKING 648

U roept ons, Vader
om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
in uw nabijheid
en buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
open ons hart,
help ons uw stem te verstaan.

U gaf uw leven, Heer;

dankzij uw dood

mogen wij voor U staan.

Refrein:

*Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.*

Hier zijn wij,

wij leggen voor uw troon neer,

al onze dromen en ons nu;

wij eren U.

Wij knielen neer bij het Kruis,

zien uw lijden heel dichtbij.

U wilde sterven voor ons;

ons leven geven wij.

(Refrein)

Wij eren U (8x)

OPWEKKING 665

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

refrein:

Tot aan die dag

wil ik weten wie U bent,

wil ik leven dicht bij U

en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag

wil ik horen wat U zegt

en Uw woorden tot mij nemen

als een kostbaar geschenk.

Tot aan die dag!

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

refrein:

Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan Uw voeten
en ik U mag herkennen aan Uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemelsparadijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

refrein:

Tot aan die dag! (2x)