

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
Pianist: Marcel Liefding.
m.m.v. het Combo.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente **zitten**.

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom en mededelingen.
 - Opwekking 733. (staande).
- Stil Gebed, Onze hulp en groet. (hierna zitten).
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.

LUISTEREN NAAR GOD

- Bijbellesing: Deuteronomium 6 : 4 – 12
- **Verkondiging** met als thema:
"OPVOEDEN: JE (KIND) STAAT ER NIET ALLEEN VOOR"
 - Lied: "Mag ik jou tot zegen zijn?" (Sela).

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP

- De betekenis van de Doop.
 - Opwekking 599.
- (tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht.)
- Doopgebed.
- Doopvragen en doopbelofte.
 - Kinderlied: "Ik ben veilig in Jezus armen".
- (Tijdens dit lied mogen de kinderen naar voren komen).
- Gesprek met de kinderen.
- De kinderen worden gedoopt.
 - Kinderopwekking 185. (staande).
- Vraag aan de gemeente. (hierna gaan we zitten).
- (daarna gaan de kinderen naar hun plaats).
- Overhandiging van de doopkaarten.

DANK EN GEBED EN UITZENDING

- Gebeden – Stil gebed – "Onze Vader".
- Inzameling: 1^e coll. diaconie: Uganda.
- 2^e coll. kerk.
- 3^e coll. eigen jeugdwerk.
 - Opwekking 767. (staande).
- Uitzending en Zegen.



In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan
Fleur Adriana Maria. (Fleur) van Bommel
geboren op 15 april 2020
dochter van René van Bommel en Irene van Bommel-Vosman,
zusje van Eva en Sara.
Eli Kees (Eli) Vlastuin
geboren op 14 mei 2020
zoon van Lars Vlastuin en Shanna Vlastuin-van Wijk,
broertje van Jet.
Frans Maarten Hendrik (Fedde) van de Lagemaat
geboren op 4 augustus 2020
zoon van Frans van de Lagemaat en
Mariëlle van de Lagemaat-Inkenhaag,
broertje van Damian en Elize.

Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 11 oktober 2020

iDeal (Tikkie)

cakdeopenhof.nl/aeven



OPWEKKING 733

10000 REDENEN

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

*Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.*

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam

MAG IK JOU TOT ZEGEN ZIJN

(SELA)

Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.

Vol van liefde zoals Hij,

open en gastvrij.

Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.

Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

OPWEKKING 599

1

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zal je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

2

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

refrein:

*Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.*

En wat je nu ook doet ...

(refrein: 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

IK BEN VEILIG IN JEZUS ARMEN

Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek
Waar ik zo veilig ben ben ik soms
eenzaam en heb ik verdriet
Is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is

Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek
Waar ik zo veilig ben als ik andere
soms word gepest
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

DE HERE ZEGENT JOU

1

De Here zegent jou
En Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht
Over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

OPWEKKING 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.