

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
m.m.v.
het Praise Plus Combo.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

praise plusdienst

- Opwekking 833.
- Opening en gebed.
 - Kinderlied: "Het allerleukste liedje...".
 - Opwekking 715.
 - Opwekking 510.
- Bijbellezing: Psalm 33.(Bijbel in gewone taal").
- **Verkondiging met als thema:**
"ONS VERLANGEN".
 - Opwekking 780.
- Gebed.
- Collectemogelijkheden:
Moria / kerk / eigen jeugdwerk.
 - Lied: "Onze schuilplaats is God".
- Zegen.
 - Opwekking 833.(herhaling).

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 20 september 2020
iDeal (Tikkie)
cakdeopenhof.nl/aeven



OPWEKKING 833

U ontmoet ons, soms zo onverwachts.
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt.
Vul ons hart en open ons verstand.
Heilig God, die ons verrast.

U verwelkomt ons in uw geheim,
Leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en

Laat uw diepste wezen zien.

Refrein:

*Geest van leven,
Toon ons meer en meer van U.
En vervul ons,
Zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid,
Maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons.(2x)
Met meer van U.*

U ontmoet ons, soms zo ongemerkt.
In ons wachten bent U aan het werk.
En wij durven U te vragen: Heer,
Openbaar Uzelf steeds meer.

U verwelkomt ons in uw domein,
Om in uw aanwezigheid te zijn.
Om uw macht en majesteit,
Opnieuw te zien.

Refrein:

U verwelkomt ons in uw domein,
Om in uw aanwezigheid te zijn.
Om uw macht en majesteit,
Opnieuw te zien.(2x)
Refrein(2x)

Kom, verras ons.
Kom, verras ons.
Met meer van U.

Kinderlied: Het allerleukste liedje.

Ik ken een heel leuk liedje
En het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
En het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
'T Is een leuke melodie,
Maar het gaat ook ergens over,
Nee, vervelen doet het niet.

Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"

Dit liedje maakt me happy en, echt,
Het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
En geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
Dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
En kan ik er tegenaan.

Want God zegt over jou over mij,
Iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer."

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'Je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'.

Want God zegt over jou over mij,
Iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou."

"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou."

OPWEKKING 715

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende
God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

OPWEKKING 510

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;

Alles wat ik vinden wil is in U.
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Heer, doe uw wil in mij.

OPWEKKING 780

Ik zie uit naar de Heer.)
Ik zie uit naar de Heer.)
Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x
en verlangt naar zijn Woord.)

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.)
Ik zie uit naar de Heer.)
Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x
en verlangt naar zijn Woord.)

(Refrein)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.)
Mijn ziel verlangt naar de Heer.) 2x
meer dan wachters uitzien naar de
morgen.)

Ik zie uit naar de Heer.)
Ik zie uit naar de Heer.)
Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x
en verlangt naar zijn Woord.)

(Refrein 2x)

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

ONZE SCHUILPLAATS IS GOD

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is
God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is
God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is
God

Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is
God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is
God

OPWEKKING 833

(zie eerste lied)