

Predikant: ds. Roel Swetselaar, Veenendaal.
Organist: Anthony van Snippenberg.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

ISRAËLZONDAG

Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente **zitten**.

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom – Mededelingen.
- Persoonlijk Gebed, "Onze hulp" en groet. (**hierna zitten**).
- We luisteren naar Psalm 84 vers 1 en 4.

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: 1 Samuël 7 : 2 - 14.
 - We luisteren naar Opwekking 427.
- **Verkondiging** met als thema:
 - "EEN MONUMENT OPRICHTEN"**
 - We luisteren naar: "Jeruzalem, stad van goud".

DANK EN GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed - gebeden.
- Inzameling: 1^e coll. diaconie: Israël zondag.
 - 2^e coll. kerk.
 - 3^e coll. eigen Jeugdwerk.
- We luisteren naar: "The Blessing". (in het Hebreeuws).
- Uitzending en Zegen.

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 4 oktober 2020
iDeal (Tikkie)
cakdeopenhof.nl/aeven



PSALM 84.

1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.

4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

OPWEKKING 427

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Refrein:

*Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.*

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Refrein:

JERUZALEM, STAD VAN GOUD.

De heldere lucht boven de bergen
De geur van ceder hout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar op die stad van goud
De stenen liggen koud te rusten
Zei zien al eeuwen lang, hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die god hersteld en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij
Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen zijn gevuld
Je hoort de show-var bij de tempel, hier word god's woord
vervuld
Kom neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de
dode zee
Langs Jericho daar in de verte, dalen we af, daar heen
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die god hersteld en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor
Oh, er zijn er veel die jou bezingen
Ik ben maar een van hen
Toch wil ook ik mijn liefde tonen, aan jou met hart en stem
Als ik je naam hoor, ga ik stralen, oh, mooiste woonstad
ooit
Ik mag mijn rechter hand vergeten, maar jou vergeet ik
nooit
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die god hersteld en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor

THE BLESSING.

(in het Hebreeuws)