

ADVENT

Kerkdienst: 09.30 uur.

CGK DE OPEN HOF

zondag 20 december 2020

ADVENT

te Scherpenzeel.

Predikant: prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn.
Pianiste: Cynthia van de Bovekamp.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Woord van welkom en mededelingen.
- De 4^e Adventskaars wordt aangestoken door Levi Kooijman:
 - Opwekking 595. (staande).
- Stil Gebed, "Onze hulp" en groet. (hierna zitten)
- - Kindermoment.
 - Kinderlied: "Advent is verwachten".

Toen kwam de Heilige Geest in Zacharias.
Hij liet Zacharias het volgende zeggen:
"Omdat God zoveel van ons houdt, zal Hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede."

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg.
 - Opwekking 687.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Mattheüs 24 : 1 – 14.
 - Psalm Project 62.
- **Verkondiging** met als thema:
 - "VOLHARDEN TOT HET EINDE"**
 - Opwekking 400.

Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 20 december 2020

iDeal (Tikkie)

cakdeopenhof.nl/aeven

**GEBEDEN EN UITZENDING**

- Dankgebed en voorbede en het "Onze Vader"..
- Collectemogelijkheden: 1^e coll. diaconie: Stichting HIP.
- 2^e coll. kerk.
- 3^e coll. eigen jeugdwerk.
 - Opwekking 770. (staande).
- Uitzending en zegen.

(Alle liederen staan afgedrukt)

OPWEKKING 595

1

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

refrein:

*Voor U wil mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.*

2

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

refrein:

En nooit besef ik hoe U leed,)
de pijn die al mijn zonde deed.) 2x
refrein:

ADVENT IS VERWACHTEN

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

Wanneer hij in de tempel staat
is het een engel die daar praat
Zacharias je krijgt een zoon
't wordt een bijzondere persoon.

Geloof je 't niet?
Dit is het teken:
je zal tot die dag
niet meer spreken.

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

'Gegroet Maria' hoorde zij
Gabriel kwam dichterbij
Wees maar niet bang, je krijgt een zoon
Hij neemt plaats op Davids troon.

Maria zei:
ik zal God eren
Ik wil de weg gaan
van de Here.

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

Elisbeth hield het niet uit
Gezegend ben je! riep ze luid
Maria zei: ik loof de Heer
Zijn minste dienaar krijgt de eer.

Wie honger heeft
geeft Hij te eten
God is zijn kinderen
niet vergeten.

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

Wat waren alle mensen blij
een zoon, maar o hoe heette hij
'Johannes' schreef zijn vader neer
zijn tong kwam los, hij prees de Heer.

En liet aan alle
mensen weten
God is zijn kinderen
niet vergeten.

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet.

OPWEKKING 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft

PSALM PROJECT 62

1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

2

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt mij altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

3

De Heer, Hij is mijn heil mijn rots
mijn naam rust in de Schuilplaats Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als je voor Hem je hart uitstort,
vertrouw dat je gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

OPWEKKING 400

1

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd'en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankens stof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

2

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

OPWEKKING 770.

1

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6

"Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn".

Uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn".