

Predikant: ds. J. van Langevelde, Zierikzee.
Pianist: Sjaak Prins.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente **zitten**.

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom – Mededelingen.
 - Opwekking 569.(staande).
- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. (hierna zitten).
- Kindermoment.
 - Kinderlied: “Is je deur nog op slot”.

LUISTEREN NAAR GOD.

- Woorden voor onderweg.
 - Psalm 65 vers 1 en 3.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: 1 Timotheüs 2 : 1 – 7.
 - Opwekking 175.
- **Verkondiging** met als thema:
“**VOORBEDE VERANDERT DE WERELD !**”.
 - Opwekking 689.

DANK EN GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Het “Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden: 1^e coll. diaconie: O.M.
 - 2^e coll. kerk.
 - 3^e coll. eigen jeugdwerk.
- Opwekking 710.
- Uitzending en Zegen

Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 10 januari 2021

iDeal (Tikkie)

cgkdeopenhof.nl/geven



OPWEKKING 569

1

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

refrein:

*Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
O, Heer, regeer in mij vandaag.*

2

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

refrein:

IS JE DEUR NOG OP SLOT.

(Refr. Allen)

*Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe 'm open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)*

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar 't is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

(Refr. Allen)

~PSALM 065

1.

De *stilte* zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij *zullen* ons naar *Sion* keren
waar *Gij* ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

3.

Gij *antwoordt* met geduchte daden,
Gij *treedt* voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij *gaat* te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij *vertrouwen* aller landen
die *ver gelegen* zijn,
Gij *houdt* het oordeel in uw handen,
de *aard*' is uw domein.

OPWEKKING 175

In de stilte van mijn hart
nader ik tot U, o Heer.
In de stilte van mijn hart
kniel ik aan Uw voeten neer.
In de stilte van mijn hart
aanbid ik U als Heer,
prijs Uw Naam, prijs Uw Naam,
prijs Uw Naam steeds weer.

OPWEKKING 689

Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaaï uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongelooft.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:)
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.)
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk)
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.(2X)

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

OPWEKKING 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn