

Kerkdienst: 9.30 uur.

zondag 7 februari 2021

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel

Pianist: Sjaak Prins.

m.m.v. het combo.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente **zitten**.

- Welkom – Mededelingen.

- Opwekking 815.(staande).

- Persoonlijk gebed, "Onze hulp" en groet.(hierna zitten).

- Kinderlied: "Heer U kent mij"

- We belijden ons geloof.

- DNP 103 vers 3 en 4.

- Gebed en voorbede.

- Bijbellesing: Hebr 4 : 14 – 16.

- Verkondiging (1^e deel) met als thema::

"VRIJE TOEGANG TOT DE GENADIGE"

- Gebed.

- Liedboek 360 vers 1, 2 en 3.

- Het brood en de wijn.

- Opwekking 428.

- Verkondiging (2^e deel) met als thema::

"LEVEN UIT GENADE".

- Lofprijzing: Opwekking 774.

- Dankgebed.

- Collectiemogelijkheden: 1^e coll. diaconie: Hulpverlening.

2^e coll. kerk.

3^e coll. eigen jeugdwerk.

- Opwekking 798.

- Uitzending en Zegen.

HEILIG AVONDMAAL

Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 7 februari 2021

iDeal (Tikkie)

cgkdeopenhof.nl/geven



(Alle liederen staan op de achterkant afgedrukt)

OPWEKKING 815

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Jezus, is Koning
Breng hulde...
Breng hulde...

HEER U KENT MIJ

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen

DNP 103

3.
De HEER blijft ons met liefde overladen.
Bewogen is zijn hart en vol genade.
Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.
Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straf niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.
4.
De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

GEZANG 360

1
Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigt zijn.

2
Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

3
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.

OPWEKKING 428

1
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
3
Want, Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

OPWEKKING 774

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.
Refrein :
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.
Refrein 2 :
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:) 4x
Heer, U bent oneindig mooi.)
(*Refrein 2*)

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:) 2x
Heer, U bent oneindig mooi.)

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

OPWEKKING 798

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn
gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen
staan
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat...

