

Kerkdienst: 9.30 uur.

zondag 23 mei 2021

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.

Piano: Sjaak Prins.

m.m.v. het Combo.

internetadres: www.cgk-scherpenzeel.nl

PINKSTERGEZINSDIENST

- Opwekking 754.
- Proclamatie.
- Opwekking 788.
- Joh. de Heer 57. (versie van Joke Buis).
- Welkom.
- Gebed
- Lied: "Ik moet weggaan". (Elly en Rikkert).
- Filmpje met kindervertelling.
- Lied: "Je ziet 'm niet". (Herman Boon).
- Introductie verkondiging.
- NLB 687 vers 1 en 2.
- Bijbellezing: Handelingen 2 : 1 – 13. (BGT)
- **Verkondiging met als thema:**
"IN BEWEGING DOOR DE GEEST!"
- Lied: "De wind steekt op". (Sela).
- Gebeden.
- Lied: "Geen afstand meer".
- Collectemogelijkheden: 1^e coll. diaconie: Dit Koningskind/ SGJ.
- 2^e coll. kerk.
- 3^e coll. eigen jeugdwerk.
- Opwekking 486.

- Zegen.



Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 23 mei 2021

iDeal (Tikkie)

cgkdeopenhof.nl/geven



PINKSTERDAG

(Alle liederen staan afgedrukt)

OPWEKKING 754

Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Kom, o heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu

Heilige Geest van God,)
adem in ons midden,)
dan zullen wij aanbidden) 2x
de Vader en de Zoon)

Kom, o heilige Geest,)
wij wachten op U.)
Vervul ons met uw kracht,) 2x
Heil'ge Geest kom nu)

OPWEKKING 788.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft
gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.
Refrein:
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons
omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer
ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart
doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

JOHAN DE HEER 57

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Zend ons de Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, O Heer.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

IK MOET WEGGAAN

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest...

JE ZIET HEM NIET

Hoe kun je nou geloven in een God
Die je helemaal niet zien kan
E je denk dat 'ie bestaat
Vertel me waar is 'ie dan
Refrein:
*Je ziet 'm niet, maar Hij is er wel
't Is net als de wind
Die zie je niet maar die is er wel
En wie zoekt die vindt*

Als de boomtoppen gaan zwaaien
Dan weet je dat de wind gaat waaien
Zo is het ook met onze Heer
En daarom zeg ik ook elke keer:
Refrein:

Sla maar eens een sinaasappel fijn
Om te kijken of er vitamines zijn
Wel, je zoekt en je zoekt je sappel
Naar de vitamines in die sinaasappel
Refrein:

Als de boomtoppen gaan zwaaien
Dan weet je dat de wind gaat waaien
Wel zo is het ook met onze Heer
En daarom zeg ik ook elke keer:
Refrein:
Je ziet 'm niet, 2x
en wie zoek dit vindt
en wie zoekt die vindt

NLB 687

1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
2
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

DE WIND STEEKT OP

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

GEEN AFSTAND MEER

U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

U bent niet verrast als ik struikel
niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach

Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader die mij nooit verlaat

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

OPWEKKING 486

Wij zijn Gods kind'ren,
Verlost door zijn lijden,
Vrij door wat Hij heeft volbracht;
Heilige priesters,
Een licht voor de volken,
in zijn Geest, vol van zijn kracht.
refrein:
*Ga dan in zijn naam,
Verkondig Jezus' naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
En verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.*

En terwijl duizenden dwalen in 't duister
Slapen wij hier in het licht;
Jezus beveelt ons discip'len te maken,
Liefde is meer, meer dan een plicht.
(Refrein)

Hoor je de wind
Van de Geest ons vertellen:
Eens komt de tijd aan zijn eind.
Machten van hemel en aarde, zij wank'len:
Alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.
(Refrein 2x)

Jezus is Heer ...