

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp
Pianist: Sjaak Prins
Combo

www.cgk-scherpenzeel.nl

VIERING HEILIG AVONDMAAL

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 849: Goedheid van God

- Stil Gebed, onze Hulp & Groet

Zingen – Kinderlied: Dank u voor de wond' ren

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor Onderweg

Zingen: Psalm Project 119 (*zie hiernaast*)

- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: **1 Johannes 3: 1-6**

Verkondiging met als thema: " **LEVEN IN GODS' GEZIN**"

Zingen: Opwekking 639: Ik heb U lief

VIERING HEILIG AVONDMAAL

- Inleidende woorden
- We belijden ons geloof

Zingen: Opwekking 399: Vader God ik vraag mij af

- Gebed

Zingen: Liedboek 14: 1, 4 en 5: De Heer is mijn Herder

- Verheft de harten
- Uitnodiging voor de maaltijd
- Brood en wijn
- Lofprijzing

Zingen: Psalm Project 103

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden: **1^e collecte:** Voedselbank Amersfoort
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 818: Op die dag (*tekst via beamer*)

- Uitzending en Zegen

PSALM PROJECT 119

Gelukkig zijn, die eerlijk van gemoed
en zonder schijn, de wet van God betrachten,
die Hij op 't spoor van Godsvrucht wand'len doet.
Gelukkig die, bij dagen en bij nachten,
Uw wil gedenkt en U als 't hoogste goed,
van harte zoekt, met ingespannen krachten.

Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond,
Uw trouwe hulp, leidt mij in rechte sporen,
zoals een schaap ,heb ik gedwaald in 't rond.
Dat onbedacht, Zijn herder heeft verloren,
Heer zoek Uw knecht, ook als ik Uw wet schond,
want ik volhard, om naar Uw wil te horen.

Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.

Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.

Gelukkig die bij dagen, bij nachten,
Uw wil gedenkt en U als 't hoogste goed,
van harte zoekt, met ingespannen krachten.

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 5 september 2021

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan de QR-code:



OPWEKKING 849

Ik hou van U. Uw genade blijft me dragen; dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.

Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! Zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken U als een Vader. Ik ken U als een vriend. Ik leef met U, in de goedheid van God.

Refrein

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer! Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.

Refrein 2x

Ja, ik zing van de goedheid van God.

DANK U VOOR DE WOND'REN

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen ik eenvoudig bij U komen mag.

Refrein

Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij

verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein

OPWEKKING 639

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
laat mij zeggen dat ik van U hou.
Heer, laat mij zijn in de schaduw van uw schoonheid,
laat mij zien uw grote trouw.
Heel de aard beeft als uw woord weerklinkt, en de hemel die schudt door uw kracht.
Maar 'k heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mij God en vriend.

Heer, laat mij horen hoe U fluistert,
als U zachtjes tot mij spreekt.
En toon mij dan uw macht en uw luister
tot ik voel het vuur van uw Geest.
Laat U vinden in de droogte, maak dit stof tot heilige grond.
En hier ben ik,
ik geef mij volledig aan U, mijn God mijn beste Vriend.

Ik heb U lief met heel mijn hart
Heer
alles in mij roept naar U
En ik verlang U dieper te kennen.
Ik vond vergeving dicht bij U.
Uw genade is zo oneindig groot,
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart,
Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Uw genade is zo oneindig groot,
U noemde mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart,
Heer,

o mijn Redder, mijn God en vriend.
Ik heb U lief met heel mijn hart,
Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

OPWEKKING 399

Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Refrein:

Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef. **2x**

LIEDBOEK 14

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkenes aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
In 't huis mijnes Heren;
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde me altijd.

PSALM PROJECT 103

Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft bestaan, Zijn liefde blijft bestaan.
Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft bestaan, Zijn liefde blijft bestaan
Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft,
Zijn liefde blijft, Zijn liefde blijft bestaan