

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp  
Pianist: Sjaak Prins  
Combo

www.cgk-scherpenzeel.nl

\*\*\*\*\*

## VIERING HEILIG AVONDMAAL

### LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Breng ons samen - Sela**

- Stil Gebed, Onze hulp & groet
- Kindermoment

**Zingen – Kinderlied:** Ik zit op het puntje van mijn stoel

### LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor Onderweg

**Zingen: Psalm Project 51 – Was mij witter dan sneeuw**

- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: **Matthëus 26 vers 17 – 30**
- Tekst: Matteus 26 : 26 – 28



Verkondiging over met als thema: **“Verzoening en verbinding”**

**Zingen: Psalm Project 118 – Feestzang**

### VIERING HEILIG AVONDMAAL

- Inleidende woorden
- We belijden ons geloof

**Zingen: Opwekking 194 – U maakt ons één**

- Gebed

**Zingen: Opwekking 767 - Familie**

- Verheft de harten
- Uitnodiging voor de maaltijd
- Brood en wijn
- Lofprijzing

**Zingen: Opwekking 510 – Dit is mijn verlangen**

### DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Onze uVader
- Collectemogelijkheden: **1<sup>e</sup> collecte:** Jemima  
**2<sup>e</sup> collecte:** Kerk  
**3<sup>e</sup> collecte:** Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon (zie beamer)**

- Uitzending en Zegen

Overmaken:

**NL 02 ABNA 048 3200 689**

Omschrijving:

Collecte 14 november 2021

Via link:

[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-code:



**BRENG ONS SAMEN- Sela**

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede,  
verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!

**IK ZIT OP HET PUNTJE**

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
Het is zo spannend  
En ik ga op m'n tenen staan  
Ik ben verlangend  
Naar die ene grote dag  
Dat ik Hem ontmoeten mag  
O o o het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel  
Een hele nieuwe tijd

Een hele nieuwe aarde  
Vol gerechtigheid

En dat is  
Vrede voor de mensen  
Een wereld zonder grenzen  
Voor iedereen te eten  
En niemand wordt vergeten  
Vlaggen in de boom  
Shalom shalom

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
In 't rond te speuren  
En ik ga op m'n tenen staan  
Het gaat gebeuren  
Dat de wereld nieuw zal zijn  
Zonder ziekte zonder pijn  
O o o het gaat gebeuren

Een hele nieuwe hemel...

En dat is...

Ik zit op het puntje van m'n stoel....

**Psalm Project 51**

Was mij witter dan sneeuw,  
was mij schoon van mijn schuld.  
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.  
Wees genadig, o God,  
heb met mij toch geduld.  
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Refrein:  
Laat mij weer juichen, weer dansen in't licht.  
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.  
Was mij witter dan sneeuw,  
laat mij rein voor U staan.  
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,  
maak mij sterk door Uw Geest.  
Scheep een zuiver hart diep in mij.  
Laat mij dicht bij U zijn.  
U alleen, Heer geneest.  
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.  
Refrein

**Psalm Project 118**

Komt laten wij Gods goedheid loven  
Want goed is d 'oppermajesteit  
Zijn goedheid gaat het al te boven  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid

Laat Is'rel nu Gods goedheid loven  
En zeggen roemt Gods majesteit  
Zijn goedheid gaat het al te boven  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid

U bent mijn God U zal ik loven  
Verhogen Uwe majesteit  
Mijn God niets gaat Uw roem te boven  
U prijs ik tot in eeuwigheid

Komt laat ons nu Gods goedheid loven  
Want goed is d 'oppermajesteit  
Zijn goedheid gaat het al te boven  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid

**Opwekking 194**

U maakt ons één U bracht ons tezamen  
Wij eren en aanbidden U (2x)

Wordt Uw wil gedaan  
dan bindt het ons saam  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin

**Opwekking 767**

Hoe mooi en hoe heerlijk  
Als wij als familie  
Als broers en als zussen  
Om elkaar geven  
En open en eerlijk  
Met elkaar omgaan  
De vrede bewaren  
En eensgezind leven

En het mooiste geschenk  
Wordt ons gegeven  
De zegen van God  
Een eindeloos leven

**Opwekking 510**

Dit is mijn verlangen: U prijzen,  
Heer;  
met mijn hele hart aanbid ik U.  
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;  
alles wat ik vinden wil is in U.  
Heer, ik geef U mijn hart,  
ik geef U mijn ziel;  
ik leef alleen voor U.  
Leid de weg die ik ga  
elk moment dat ik besta;  
Heer, doe uw wil in mij.  
Heer, doe Uw wil in mij.

