

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 337 - Mijn hoop is op U Heer

Stil Gebed, Onze hulp en groet

- Kindermoment

Zingen - Kinderlied: Wij zullen opstaan

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor Onderweg: **Psalm 16**

Zingen: Psalm voor Nu 16 - Ik val niet uit Zijn hand

- Moment van gedenken (staande)

Zingen: Opwekking 665 - Ooit komt er een dag

- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: **Psalm 42 en 43**

Zingen: Opwekking 281 - Als een hert dat verlangt

- Tekst: Psalm 42 : 6 (en 12 en 43: 5)

Verkondiging met als thema: **"Het beste komt nog!"**

Zingen: Opwekking 715 - Wat hou ik van Uw huis

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Evangelische Hogeschool
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: NLB 769: 1,2,6 - Eens als de bazuinen klinken

- Uitzending en Zegen

EEUWIGHEIDSZONDAG



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 21 november
2021

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven



Opwekking 337

Mijn hoop is op U Heer,)
 mijn kracht is in U Heer,)2x
 mijn hart is van U Heer,)
 van U.)

Ik prijs U met heel mijn hart,
 ik prijs U met al mijn kracht.
 Met heel mijn hart,
 met al mijn kracht,
 heel mijn hart is van U.

Wij zullen opstaan

Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Straks als Jezus terugkomt
 Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Als Jezus komt

Blijf niet treuren
 Zit niet bij de pakken neer
 Sikkeneuren
 Helpt je toch niet meer
 't Zal gebeuren
 Dan komt de Heer

Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Straks als Jezus terugkomt
 Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Als Jezus komt

Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Straks als Jezus terugkomt
 Wij zullen opstaan
 En met Hem meegaan
 Als Jezus komt

Psalm voor Nu 16 (Opw. 727)

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
 ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
 ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
 en wringen zich voor hen in honderd bochten,
 maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
 u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
 U houdt mijn hele leven in uw handen
 en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
 Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
 Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
 ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
 ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
 heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Opwekking 665

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan
 Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon - 2x-

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
 Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
 Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
 en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
 Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, waar geen pijn en geen verdriet is
 Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de vader onze tranen wist
 -Refrein-

Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem
 als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent

-Refrein 2x-

Tot aan die dag

Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
 zo verlangt mijn ziel naar U.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
 Aan U alleen geef ik mij geheel.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.

Opwekking 715

Wat hou ik van Uw huis
 Heer van de hemelse legers.
 Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer.
 Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
 zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
 Heer van de hemelse legers.
 Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God.
 Wonen bij U is een zegen,
 zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
 vol van verlangen op weg zijn,
 zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,
 gaan zij van zegen tot zegen,
 naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
 Heer van de hemelse legers.
 Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U.
 Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligd ons,
 eer en geluk zal Hij geven
 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg.
 Heer van de Hemelse legers,
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

NLB 769

1.Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is Uw pleit beslecht.

2.Scheurt het voorhang van de wolken,
 wordt Uw aangezicht onthuld,
 vaart de tijding door de volken,
 dat Gij alles richten zult,
 Heer, dan is de dood verzwolgen,
 want de schriften zijn vervuld.

6.Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gist'ren, heden,
 komt voor eens
 en komt voor goed.

