

Kerkdienst: 9:30 uur

**\*zondag 9 januari 2022\***

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Pim Hogenbirk, Bennekom  
Combo o.l.v. Sjaak Prins

www.cgk-scherpenzeel.nl

\*\*\*\*\*

### **LOFPRIJZING EN AANBIDDING**

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Opwekking 664 – Wij buigen neer (rijken en armen)**

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet

**Kinderlied: Sorry zeggen – Oké4kids**

### **LUISTEREN NAAR GOD**

- Gebed van verootmoediging
- Woorden voor onderweg

**Zingen: Opwekking 566 – Ik verlang naar Uw aanwezigheid**

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: **Lucas 3: 1-22 NBV**

**Zingen: Psalm project 1 – U bent bij mij**

- Verkondiging met als thema: **“Het evangelie brengen?”**
- Tekst: **Lucas 3: 18 NBV**

**Zingen: Opwekking 665 – Ooit komt er een dag**

### **DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Gipsy Mission  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Liedboek 425 - Vervuld van uw zegen**

- Uitzending en Zegen

**Zingen: Gezang 456:3**



Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200  
689**

*Omschrijving:*  
Collecte 9 januari 2022

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-  
code:

**Opwekking 664**

Rijken en armen, zonen en dochters  
knielen voor Jezus neer  
Verliezers en winnaars, heiligen zondaars  
zien op één dag hun Heer

(Refrein)

En wij buigen neer  
Koningen brengen Hem eer  
Aanbidden Jezus  
Hij is voor ons, liefde en trouw,  
liefde en trouw van God

Winter en zomer, bergen en stromen  
fluisteren zacht Zijn naam  
Heilig en machtig, goed en barmhartig  
Zijn liefde zal eeuwig bestaan  
(refrein)

Hij is het licht van de wereld,  
Het licht van het kruis

(refrein)

En wij buigen neer,  
Koningen brengen Hem eer,  
En wij aanbidden Jezus,  
Ja wij aanbidden Jezus,  
Ja wij aanbidden Jezus,

Hij is voor ons, liefde en trouw  
liefde en trouw van God

**Sorry zeggen**

Ik geef wel eens een harde duw  
da's helemaal niet goed  
dan weet ik dat ik eigenlijk  
"sorry" zeggen moet  
maar als het dan per ongeluk  
gaat  
is het dan ook nodig?  
moet ik dan perse sorry zeggen  
of is dat overbodig?

Refrein:

Sorry zeggen dat is iets  
dat vind ik niet zo fijn  
sorry zeggen is niet leuk  
het kan zo moeilijk zijn  
sorry zeggen dat is iets  
dat doe ik niet zo graag  
en als ik het dan toch moet doen  
dan liever niet vandaag

Sorry zeggen vind ik soms  
een beetje flauwekul  
want als die ander nou begon  
dan is het niet mijn schuld  
maar als hij nou geen sorry zegt  
voel ik me rot van binnen  
dan wil ik wel de eerste zijn  
want iemand moet beginnen  
(Refrein)

Vader in de hemel

leer mij terug te gaan  
om sorry te zeggen  
als het fout is gegaan  
Vader in de hemel  
help mij telkens weer  
de vrede te bewaren  
want ik wil geen ruzie meer!  
(Refrein)

**Opwekking 566**

Ik verlang naar uw aanwezigheid  
in alles wat ik doe,  
dat uw Geest mij op mijn wegen  
leidt;  
daarom wijd ik heel mijn leven  
aan U toe.

Jezus, Koning van de  
eeuwigheid,  
uw volk gelooft uw Woord.  
Heel de aarde toont uw  
heerlijkheid  
en uw woorden brengen leven  
aan wie hoort.

Refrein:

Mchtig Heer, alles wat leeft  
zingt tot uw eer in eeuwigheid.  
Hier zijn wij, U toegewijd; wij  
aanbidden U

**Psalm project 1**

Heer, U prijst mijn ziel gelukkig  
Als ik luister naar Uw raad  
Niet naar die van hen die zeggen  
Dat U niet bestaat

Als een boom die staat aan water  
Ieder jaar zijn vruchten geeft  
Mag ik in U groeien, bloeien  
U, die leven geeft

Waar ik zit, waar ik sta  
Waar ik lig of waar ik ga  
Waar ik zit, waar ik sta  
Waar ik lig of waar ik ga  
U bent bij mij

Heer, U zegent hen die horen  
naar Uw wil, naar Uw gebod  
Vreugde vinden in Uw woorden  
Vriendelijk is hun lot

Heer, U bent mijn God  
Vriendelijk is mijn lot

Waar ik zit, waar ik sta  
Waar ik lig of waar ik ga  
Waar ik zit, waar ik sta  
Waar ik lig of waar ik ga  
U bent bij mij

**Opwekking 665**

Ooit komt er een dag dat de  
hemel openbreekt en de doden  
zullen opstaan  
Ooit komt er een dag dag dat U  
terug komt op een wolk en dat U

kijkt met ogen, stralend als de  
zon -2x-

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie  
U bent  
Wil ik leven dicht bij U en mij  
geven in aanbidding.  
Tot aan die dag wil ik horen wat  
U zegt  
en Uw woorden tot mij nemen als  
een kostbaar geschenk  
Tot aan die dag

Tot aan die dag

**Liedboek 425**

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord

Om daar in genade  
uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal  
door liefde gedreven  
om wie met ons leven  
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal

**Gezang 456:3**

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!