

VIERING HEILIG AVONDMAAL

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus

- Stil Gebed, onze Hulp & Groet

Zingen: Psalm 108: 1,2 (o)

VIERING HEILIG AVONDMAAL

- Inleidende woorden
- Gebed

Zingen Geloofsbelijdenis: Weerklank 305 Ik geloof (staande)

- Gemeenschap in brood en wijn
- Lofprijzing

Zingen: Psalm 136: 1,2,11,12 (DNP)

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: **Jakobus 2: 1-26**

Zingen: NLB 912: 1,2,6 Neem mijn leven laat het Heer

- Tekst: Jakobus: 2: 14

Verkondiging met als thema: "Geen woorden maar daden!!"

Zingen: NLB 838: 1,2,3,4 O grote God die liefde zijt

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden: **1^e collecte:** Hulpverleningszondag
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Joh. de Heer 722: 1,2 Kroont Hem met gouden kroon

- Uitzending en Zegen

We antwoorden met: Joh. de Heer 722: 3

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 6 februari 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande



Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle
talen

En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te
keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de
grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Brenge ik U mijn dank en eer
T'is Uw Geest die mij doet
zeggen
Jezus Christus is de Heer

Psalm 108 (o)

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den
Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn
eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken
stuit';
'k Zal in den dageraad
ontwaken,
En met gezang mijn God
genaken.

2. Ik zal, o HEER, Uw
wonderdaân,
Uw roem den volken doen
verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal
noch perk,
Maar streeft tot aan het
hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels
kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid
zingen

Weerklank 305

Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde

Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de
Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik 'amen',
roep ik, God, uw glorie uit!

Psalm 136 (DNP)

1. Prijs de hoogverheven
HEER;

Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

2. Hij, de grote schepper, doet
wonderen in overvloed –
want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

11. Steeds heeft Hij aan ons
gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht –
want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

12. Ieder schepsel geeft Hij
brood.
Prijs Hem, Hij is goed en groot!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

NLB 912

1. Neem mijn leven, laat het,
Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze
sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten
neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

NLB 838

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde
zijn,
het licht der wereld, klaar en
rein.

Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van
dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons
voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg
begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de
mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het
spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Joh. De Heer 722

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all'
eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans
heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.