

Kerkdienst: 9:30 uur

**\*zondag 6 maart 2022\***

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Ton van der Wekken, Dokkum  
Combo o.l.v. Sjaak Prins

www.cgk-scherpenzeel.nl

\*\*\*\*\*

**LOFPRIJZING EN AANBIJDING**

**1<sup>e</sup> Zondag in de 40-Dagentijd**

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof**

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Moment met de kinderen

**Kinderlied: Projectlied - Ga je met ons mee?**

- Kinderen gaan naar Bijbeluur

**LUISTEREN NAAR GOD**

- Woorden voor onderweg

**Zingen: Opwekking 125 - Heer ik kom tot U**

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Lukas 18: 1 - 8

**Zingen: Liedboek 328: 1,2,3 - Here Jezus om uw Woord**

- Verkondiging met als thema: **De aanhouder wint!**

**Zingen: Psalm 66: 6,7**

**DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Oekraïne  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Opwekking 798 – Houd vol**

- Uitzending en Zegen

**Zingen: Opwekking 710 – Gebed om zegen**



Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200  
689**

Omschrijving:  
Collecte 6 maart 2022

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-  
code:



**Opwekking 670**

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,  
Dat Jezus Christus opstond uit de dood!  
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer  
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.  
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn  
In Gods familie, wonen bij Hem.  
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,  
Ons leven geven wij tot eer van U.

Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam;  
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan.  
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid  
En raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan.  
Laten we opstaan vol van Gods liefde,  
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood.  
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld,  
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

En worden wij bedroefd, help ons om in ons land  
Te strijden voor gerechtigheid en eer.  
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de wedloop gaan;  
Ons leven is gekruisigd met de Heer!  
Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;  
Wie kan bestrijden dit machtige vuur?  
Wij blijven belijden in moeilijke tijden:  
'Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!'

En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,  
De heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem.  
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon,  
één volk gevormd uit elke stam en taal.  
Wat een bevrijding, machtige tijding:  
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!  
Wat een vervulling voor heel de schepping  
Van al wat is beloofd door Jezus' komst!

**Projectlied Pasen**

Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde, ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan naar het land van Kanaän.

Hey, kom je mee? (x4)

Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen de bevrijding die wij kregen.  
Zorg dat je dit niet vergeet als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (x4)

**Opwekking 125**

Heer, ik kom tot U  
Hoor naar mijn gebed  
Vergeef mijn zonden nu  
En reinig mijn hart

Met Uw liefde, Heer  
Kom mij tegemoet  
Nu ik mij tot U keer  
En maak alles goed

Zie mij voor U staan  
Zondig en onrein  
O, Jezus raak mij aan  
Van U wil ik zijn

Jezus op Uw woord  
Vestig ik mijn hoop  
U leeft en U verhoort  
Mijn bede tot U

**Liedboek 328**

1. Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

**Psalm 66**

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken  
van al wat aan mij is geschied.  
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,  
of in mijn hart was reeds een lied.  
Zou God mij hebben willen horen,  
wanneer ik onrecht had beraamd?  
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,  
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

7. De naam des Heren zij geprezen!  
Hij, die getrouw is en nabij,  
heeft mijn gebed niet afgewezen.  
De Heer is goed geweest voor mij.

**Opwekking 798**

Wij zijn het volk van God  
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar  
Een leven lang te gast  
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

Het is een zegetocht  
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar  
Maar kijk, wij lopen nog  
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd  
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan  
Nu geven wij niet op  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
Hij laat ons nooit alleen  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen

**Opwekking 710**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Brenge een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.