

Kerkdienst: 9:30 uur

zondag 27 maart 2022

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v. Willeke van de Lagemaat

www.cgk-scherpenzeel.nl

LOFPRIJING EN AANBIDDING

4^e Zondag in de 40-Dagentijd

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 347 – Ik geloof in God de Vader

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Moment met de kinderen

Kinderlied: Projectlied - Ga je met ons mee?

- Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg

Zingen: Psalm 68: 10 en 16 (o)

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: **Marcus 14: 1-11**

Zingen: Opwekking 324 – Ik wil komen en knielen

- Verkondiging met als thema:

Zingen: Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 615 – Waardig is het Lam

- Uitzending en Zegen



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 27 maart 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-
code:



Opwekking 347

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.

In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,)
Hij is Heer.)4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.

Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer,)
U bent Heer.)4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Projectlied Pasen

Ga je met ons mee naar de overkant?

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?

God is het die ons toen bevrijdde,
ons door zee en zand zal leiden.

God gaat in een wolk vooraan
naar het land van Kanaän.
Hey, kom je mee? (x4)

Ga je met ons mee naar de overkant?

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?

Weet je nog wel van deze zegen

de bevrijding die wij kregen.
Zorg dat je dit niet vergeet
als je van het paasmaal eet.
Hey, kom je mee? (x4)

Psalm 68: 10 & 16 (o)

10. *Geloofd zij God met diepst ontzag!*

Hij *overlaadt ons, dag aan dag,*
Met *Zijne gunstbewijzen.*

Die *God is onze zaligheid;*

Wie *zou die hoogste Majesteit*

Dan *niet met eerbied prijzen?*

Die *God is ons een God van*

heil;

Hij *schenkt, uit goedheid,*

zonder peil,

Ons *'t eeuwig, zalig* leven;

Hij *kan, en wil, en zal in* nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

16.

Gij *koninkrijken, zingt Gods* lof;

Heft *psalmen op naar 't*

hemelhof,

Van *ouds Zijn troon en* woning;

Waar *Hij, bekleed met eer en*

macht,

Zijn *sterke stem verheft met*

kracht,

En *heerst als Sions* Koning.

Geeft *sterkt' aan onzen God en*

HEER;

Hij *heeft in Israël Zijn* eer

En *hoogheid willen* tonen.

Erkent dien God; Hij is geducht;

Hij *doet Zijn sterkte boven* lucht

En *boven wolken* wonen.

Opwekking 324

Ik wil komen en knielen

Aan uw voeten Heer Jezus.

In uw nabijheid is volheid van vreugd.

Er is niemand, niets en niemand

Die mij zo vervullen kan.

'K Vind mijn vreugde in U alleen, o Heer.

Opwekking 462

(refrein)

Aan uw voeten Heer, is de

hoogste plaats

Daarom kniel ik neer bij U

Om bij U te zijn is de grootste

eer,

Daarom buig ik mij voor U. -2x-

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.

In plaats van altijd maar weer

bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

(refrein)

Mijn hart verlangt ernaar om

samen te zijn,

hier in een plaats van

aanbidding,

in Geest en waarheid samen

één te zijn,

in aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind

omarmt,

ja zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost

en beschermt.

En ik kom tot rust bij U (3x)

Opwekking 615

Dank U voor het kruis Heer,

Dank U dat U stierf voor mij.

U droeg al mijn schuld mijn pijn;

nu ben ik rein;

Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;

vastgenageld aan het kruis .

Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

Refrein:

Waardig is het Lam

zittend op de troon.

Zegevierend voor altijd

draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer

Jezus, zoon van God.

De hemel gaf ons haar grootste

schat.

Waardig is het Lam

Waardig is het Lam

Dank U voor het kruis Heer,

Dank U dat U stierf voor mij.

U droeg al mijn schuld mijn pijn;

nu ben ik rein;

Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;

vastgenageld aan het kruis .

Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

(Refrein)

