

## PRAISE PLUS

Zingen: Het leven in mij – Opwekking 801  
Zingen: Kom verras ons – Mozaïek Worship

- Opening/ gebed

Zingen: Living Hope – Phil Wickham  
Zingen: Jezus wij verhogen U – Opwekking 237  
Zingen: Stil – Opwekking 695

- De spreker aan het woord
- Thema: **Blind vertrouwen!**  
n.a.v. Romeinen 8: 26-39

Zingen: Lopen op het water – Lopen op het water  
Zingen: Mighty to save – Hillsong (tekst op beamer)

- Collectiemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Jeugd met een Opdracht, Amsterdam  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: U bent Heilig – Opwekking 609

- Zegen

Zingen: Het leven in mij – Opwekking 801



Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200  
689**

Omschrijving:  
Collecte 24 april 2022

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande  
QR-code:

\*\*\*\*\*

### Het leven in mij

Mijn hart gelooft,  
mijn mond belijdt  
dat Jezus leeft,  
en leeft in mij.  
Ik houd mij vast aan Hem  
met alles wat ik ben,  
mijn hoop is in zijn naam alleen.

Refrein:

Immanuel,  
God dichtbij.  
Hij is het leven,  
het vuur in mij.  
Immanuel,  
God dichtbij.  
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft,  
mijn mond belijdt:  
waar ik ook ben,  
daar is Hij bij.  
God toont zijn koninkrijk.  
Ik draag zijn heerlijkheid  
door zijn aanwezigheid in mij.

(Refrein)

Bridge 2x:

God is achter en voor mij,  
omgeeft mij altijd.  
Hij is boven en onder,  
zelfs binnen in mij.

Immanuel,  
God dichtbij.

Hij is het leven.

Immanuel,  
God dichtbij.  
Hij is het leven,  
het vuur in mij.  
Immanuel,  
God dichtbij.  
Hij is het leven.

(Refrein)

### Kom verras ons

U ontmoet ons, soms zo onverwachts  
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt  
Vul ons hart en open ons verstand  
Heilig God, die ons verrast

U verwelkomt ons in uw geheim  
Leidt ons rond op onbekend terrein  
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen  
zien

Refrein:  
Geest van leven  
Toon ons meer en meer van U  
En vervul ons  
Zoals U alleen dat kunt  
Geest van waarheid  
Maak nu onze harten nieuw  
Kom, verras ons  
Kom, verras ons  
Met meer van U

U ontmoet ons, soms zo ongemerkt  
In ons wachten bent U aan het werk  
En wij durven U te vragen: Heer  
Openbaar Uzelf steeds meer

U verwelkomt ons in uw domein  
Om in Uw aanwezigheid te zijn  
Om Uw macht en majesteit opnieuw  
te zien

Refrein...

U verwelkomt ons in uw geheim  
Leidt ons rond op onbekend terrein  
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen  
zien  
U verwelkomt ons in uw domein  
Om in Uw aanwezigheid te zijn  
Om Uw macht en majesteit opnieuw  
te zien

Geest van waarheid  
Maak nu onze harten nieuw  
Kom, verras ons  
Kom, verras ons

Geest van leven.....

[Outro]  
Kom, verras ons  
Kom, verras ons  
Met meer van U

### Living Hope

How great the chasm that lay  
between us  
How high the mountain I could not  
climb  
In desperation, I turned to heaven  
And spoke Your name into the night  
Then through the darkness, Your  
loving-kindness  
Tore through the shadows of my soul  
The work is finished, the end is written  
Jesus Christ, my living hope

Who could imagine so great a mercy?  
What heart could fathom such  
boundless grace?  
The God of ages stepped down from  
glory  
To wear my sin and bear my shame  
The cross has spoken, I am forgiven  
The King of kings calls me His own  
Beautiful Savior, I'm Yours forever  
Jesus Christ, my living hope

Hallelujah, praise the One who set me  
free  
Hallelujah, death has lost its grip on  
me  
You have broken every chain  
There's salvation in Your name  
Jesus Christ, my living hope

Hallelujah, praise the One who set me  
free  
Hallelujah, death has lost its grip on  
me  
You have broken every chain  
There's salvation in Your name  
Jesus Christ, my living hope

Then came the morning that sealed  
the promise  
Your buried body began to breathe  
Out of the silence, the Roaring Lion  
Declared the grave has no claim on  
me  
Then came the morning that sealed  
the promise  
Your buried body began to breathe  
Out of the silence, the Roaring Lion  
Declared the grave has no claim on  
me  
Jesus, Yours is the victory, whoa!

Hallelujah, praise the One who set me  
free  
Hallelujah, death has lost its grip on  
me  
You have broken every chain  
There's salvation in Your name  
Jesus Christ, my living hope  
Hallelujah, praise the One who set me  
free  
Hallelujah, death has lost its grip on  
me  
You have broken every chain  
There's salvation in Your name  
Jesus Christ, my living hope...

Jesus Christ, my living hope  
Oh God, You are my living hope

### Jezus wij verhogen U

Jezus, wij verhogen U  
Wij erkennen U als Heer  
U bent hier, in ons midden Heer  
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidde, bouw Uw troon  
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Jezus, wij verhogen U  
Wij erkennen U als Heer  
U bent hier, in ons midden Heer  
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidden, bouw Uw troon  
Als wij aanbidde, bouw Uw troon  
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Kom Heer Jezus en neem Uw plaats  
2x

### Stil

Verberg mij nu  
Onder uw vleugels Heer  
Houd mij vast  
In Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont  
Zweef ik met U hoog  
boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil;  
U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel  
in God alleen  
ken Zijn kracht  
vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont.....

### Opwekking 789

U leert me lopen op het water,  
de oceaan is weids en diep.  
U vraagt me alles los te laten,  
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:  
En als de golven overslaan,  
dan blijf ik hopen op uw Naam.  
Mijn ziel vindt rust,  
want in de storm bent U dichtbij.  
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.  
Uw sterke hand, die houdt mij vast.  
En als mijn voeten zouden falen,  
dan faalt U niet, want uw trouw houdt  
stand.

(Refrein)

Bridge 4x:  
Geest van God, leer mij te gaan over  
de golven,  
in vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten  
kunnen dragen.  
Ik vertrouw op uw genade,  
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

### U bent heilig

Mannen – Vrouwen  
U bent heilig – U bent heilig  
U bent machtig – U bent machtig  
U bent waardig – U bent waardig  
Eer en ontzag – Eer en ontzag

Ik wil volgen – Ik wil volgen  
Ik wil luist'ren – Ik wil luist'ren  
Van U houden – Van U houden  
Iedere dag – Iedere dag

-Refrein-

Mannen – Vrouwen  
Ik wil zingen – U die koning bent  
En juichen – en de hoogste Heer  
In aanbidding – U de machtige  
mij buigen – Kwam op aarde neer  
U de Heer – Als Emanuel  
aller Here – God zal met ons zijn  
U mijn God – Als het Lam van God  
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein  
Ik wil zingen – U die leven geeft  
En juichen – Mij bevrijding bracht  
In aanbidding – En voor eeuwig leeft  
mij buigen – U hebt alle macht  
U de Heer – U de Alfa, Omega  
aller Here – Eens zal ik U zien  
U mijn God – U mijn Meester,  
Messias,  
Wil ik eren – Verlosser en Vriend

Mannen en vrouwen samen  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef  
alleen voor U.  
U bent mijn Vredevorst en ik leef  
alleen voor U.

