

Kerkdienst: 18:30 uur

zondag 1 mei 2022

te Scherpenzeel

Predikant: ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum

Organist: Wim Westland

www.cgk-scherpenzeel.nl

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God

- Stil Gebed, Onze hulp en groet

Zingen: Psalm 33: 1,2 DNP

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Romeinen 8: 18-39

Zingen: Liedboek 90: 1,3 Is God de Heer maar voor mij

- Tekst: Romeinen 8: 34

Verkondiging met als thema: '...meer nog...'

Zingen: Schriftberijming 20: 1,2 Wanneer de Heer der heren

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Fleur & Frank in Uganda
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk
- Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)

- Uitzending en Zegen,

We antwoorden met NLB 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 1 mei 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-
code:

Opwekking 354

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbedding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God! (4x)

Psalm 33 DNP

1. Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;

leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit.

2. Nooit zal Hij zijn belofte breken;
betrouwbaar is al wat Hij zegt.
Zijn daden op de aarde spreken
van goedheid, liefde, trouw en recht.
Zijn bevel bepaalde dat het zonlicht straalde.
Land en oceaan heeft de HEER gescheiden.
Zeeën en getijden liet de HEER ontstaan.

Liedboek 90

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

3. De grond van mijn vertrouwen
is Christus, in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

Schriftberijming 20

1. Wanneer de Heer der heren zich vóór ons heeft verklaard,
wie kan ons dan nog deren in hemel of op aard?
Zijn Zoon heeft Hij gegeven,
het Lam voor ons bereid:
met Hem schenkt God ons leven
in onaantastbaarheid.

2. God noemt ons zijn beminden -
wie is het die verdoemt?

Wie oordeelt nog Gods kinderen
die Hij rechtvaardig noemt?
't Is Christus die door lijden verrees tot heerlijkheid,
die aan Gods rechterzijde voortdurend voor ons pleit.

Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerswartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.



