

Kerkdienst: 9:30 uur

zondag 1 mei 2022

te Scherpenzeel

Predikant: Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat

www.cgk-scherpenzeel.nl

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 797 – Breng ons samen

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Moment met de kinderen

Kinderlied: 'k Stel mijn vertrouwen

- Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg

Zingen: Psalm Project 136 – Loof de Heer

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: **1 Korinthe 1: 1-17**

Zingen: Psalm 133 vers 1 en 2 (DNP)

- Verkondiging met als thema:
God is trouw voor een verdeelde kerk!



Zingen: Opwekking 194 – U maakt ons één

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Fleur & Frank in Uganda
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 806 - Soeverein

- Uitzending en Zegen

Zingen: Wilhelmus – vers 1 en 6



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 1 mei 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-
code:

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer
 Verbonden met U en elkaar
 Wij brengen U lof, geven U alle eer
 Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
 Jezus is gastheer en nodigt ons uit
 Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
 Die alles gelooft en verdraagt
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft
 Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
 Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

(refrein)
 Breng ons samen, één in Uw naam
 Ieder is welkom hier binnen te gaan
 Samen, één door de Geest
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
 Als deel van uw kerk wereldwijd
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht
 Gebruiken met vreugde de maaltijd
 Wij breken het brood en verstaan het geheim
 Om samen Uw kerk en van Christus te zijn
 (refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer
 Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
 Heer, geef vrede die ons samenbindt
 Vader, maak ons één (2x)
 (refrein)

'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
 'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

Psalm Project 136

Loof de Heer want Hij is goed
 Trouw in alles wat Hij doet
 Want zijn goedertierenheid
 Zal bestaan in eeuwigheid

Loof hem die de hemel schiep
 Zijn verstand is peilloos diep
 Hij schiep zee en Hij schiep land
 Altijd houdt Zijn liefde stand

(refrein)
 Hij doet wond'ren, Hij alleen

Trouw door alle tijden heen(2x)

Loof de Heer die in de nacht
 Van verneed'ring aan ons dacht
 Die de slavernij verdrijft
 Door Zijn gunst die eeuwig blijft
 (refrein)

Loof de Heer want Hij is goed
 Trouw in alles wat Hij doet
 Want zijn goedertierenheid
 Zal bestaan in eeuwigheid

Psalm 133 DNP

Wat goed is het om eensgezind te leven,
 om liefde te ontvangen en te geven,
 als broers en zussen bij elkaar.
 Het is als olie op Aärons haar
 die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt
 naar omlaag
 en neervalt op zijn baard en kraag.

Als morgendauw is het, als zachte regen,
 die neerdaalt van de Hermon als een zegen
 op Sions hoogverheven top.
 Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
 Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
 een toekomst die geen einde heeft.

Opwekking 194

U maakt ons één, U bracht ons te samen
 Wij eren en aanbidden U
 U maakt ons één, U bracht ons te samen
 Wij eren en aanbidden U
 Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam
 Iedereen zal deel zijn van Uw gezin
 Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam
 Iedereen zal deel zijn van Uw gezin

Opwekking 806

Er ligt hoop in onze tranen
 Er ligt kracht in ons verdriet
 U ontmoet ons als een Vader
 En doet onze angst teniet
 U bent werkzaam als wij wachten
 U heiligt ons steeds meer
 Boven al onze gedachten
 Leert U ons vertrouwen, Heer

(refrein)
 U geeft ons hoop en voorspoed
 U vergeet uw mensen niet
 U bent er in het vuur en in de vloed
 Uw trouw is voor eeuwig
 Uw liefde houdt stand
 U bent soeverein, o God

Onvoorstelbaar is uw wijsheid.
 Wie begrijpt uw wegen, Heer?
 U troont hoger dan de hemel
 En toch knielt U bij ons neer
 Diep bewogen met wie pijn lijdt
 En door niemand wordt gehoord
 U omringt en ondersteunt mij

Mijn vreugde vind ik in uw Woord
 (refrein)

Ook wanneer de vijand ons beschadigt
 U keert het voor ons om
 U geeft ons reden om U te eren
 Ook al voert de weg door diepe dalen
 Uw trouw blijft steeds bij ons
 U geeft ons reden om U te eren
 (2x)

(refrein)
 Uw trouw is voor eeuwig.
 Uw liefde houdt stand.
 U bent soeverein, o God.

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
 ben ik, van Duitsen bloed,
 den vaderland getrouwe
 blijf ik tot in den dood.
 Een Prinse van Oranje
 ben ik, vrij, onverveerd,
 den Koning van Hispanje
 heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
 zijt Gij, o God mijn Heer,
 op U zo wil ik bouwen,
 Verlaat mij nimmermeer.
 Dat ik doch vroom mag blijven,
 uw dienaar t'aller stond,
 de tirannie verdrijven
 die mij mijn hart doorwondt.

