

Predikant: Ds. Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat
Organist: Anthony van Snippenberg

www.cgk-scherpenzeel.nl

Belijdenis van het geloof zal worden afgelegd door:

Hendrik (Henry) van Duinkerken

Sabrina de Kleuver

Julian van Snippenberg



LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom en aankondiging

Zingen Opwekking 638 – Prijs Adonai

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Kindermoment

Zingen met de kinderen: De Heer is mijn Herder

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Getuigenis van Julian van Snippenberg

Zingen Psalm 23: 1,2,3

- Bijbellesing: Psalm 23
- Verkondiging met als thema: **Bemoediging en uitdaging**

Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn

VIERING VAN DE BELIJDENIS

- Uitleg van de betekenis van de geloofsbelijdenis
- Belijdenisvragen, Ja-woord: de nieuw belijdende leden krijgen onder handoplegging de persoonlijke Bijbeltekst.

Zingen: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)

- Vraag aan de gemeente (hierna zitten)
- Overhandiging geschenken

Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen

GEBEDEN EN UITZENDING

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
 - 1^e collecte: Gipsy Mission
 - 2^e collecte: Kerk
 - 3^e collecte: Eigen Jeugdwerk
- We belijden ons geloof (staande)

Zingen: Psalm 68: 10 (o) Geloofd zij God met diepst ontzag

- Uitzending en Zegen

belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**
Omschrijving:
Collecte 15 mei 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-
code:

Opwekking 638

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezet op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

De Heer is mijn Herder

(Refrein)

De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
(refrein)

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid
(refrein)

Psalm 23

Ik wil van God als van mijn Herder
spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets
ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij
doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet
stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij
rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn
zegen.

Zelfs door een dal van diepe
duisternissen
waar ik het licht der levenden moet
missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt
aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot
geleide.
Onder het oog van hen die mij
verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der
genade.

Gij zalft mijn hoofd met d' olie van
uw vrede,
Gij vult mijn kelk met
gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde' en
welbehagen

zullen mij volgen al mijn
levensdagen.

Ik zal het welkom horen van mijn
koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn
woning.

Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige
Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een
kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er
zijn'.

Een boog in de wolken als teken
van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben
bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos
goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U
ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt
zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet
gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige
naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er
zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle
eer.
Niets kan mij ooit scheiden van
Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen
moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U
zijn.

NLB 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Opwekking 733

De zon komt op,
maakt de morgen wakker
Mijn dag begint
met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen
als de avond valt.

(refrein)

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.

Heer vol geduld
toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot
en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid
wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot
dankbaarheid.
(refrein)

En op die dag,
als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stopt
en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel
Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar
en tot in eeuwigheid.
(refrein 2x)

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Psalm 68:10 (o)

Gelooft zij God met diepste ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder
peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

