

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Psalm 118: 1,2

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Zingen: Psalm 118: 5,10

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: Mattheüs 7: 1-14

Zingen: Hemelhoog 390 Dit is mijn gebod (You Tube)

- Bijbellesing: Jakobus 4: 1-12

Zingen: Psalm 43: 1, 2 en 3 DNP

- Tekst: Mattheüs 7: 11

Verkondiging met als thema: **Volhardend bidden!**

Zingen: Liedboek 432: 1,2 Wat God doet dat is welgedaan

- Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Liedboek 432: 3

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Diaconie Landelijke kassen
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Hemelhoog 321 Wees mijn verlangen (You Tube)

- Uitzending en Zegen

Wij antwoorden met NLB 415: 3 – Amen, amen, amen

NLB 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer.

Amen, God, Uw naam ter eer!



Overmaken:

NL 02 ABNA 048 3200 689

Omschrijving:

Collecte 28 augustus 2022

Via link:

cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-code:

Psalm 118

1. Laet ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

2. Ik werd benauwd van alle zijden
en riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, 'k zal niet vrezén.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen;
ik zie op al mijn haters neer.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hooft in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Hemelhoog 390

Dit is mijn gebod, dat gij elkander
Liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld
Dit is mijn gebod
Dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld
En uw blijdschap wordt vervuld
En uw blijdschap wordt vervuld
Dit is mijn gebod, dat gij elkander

Liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld

Psalm 43 DNP

1. Heer, doe mij recht; kom tussenbeide,
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt.
Waarom laat U mij zolang lijden door mensen die bedrog verspreiden?
Waarom heb ik het zo benauwd en word ik uitgejouwd?

2. Heer, zend uw licht, laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik kom bij uw altaren,
zal ik U prijzen bij de snaren.
Dan uit ik al mijn dankbaarheid,
omdat U mij bevrijdt.

3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen.
Hij zal je eenmaal weer verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.

Liedboek 432

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Hemelhoog 321

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde,)
Getooid als een bruid)
Gaat mijn verlangen) 2x
Nog meer naar U uit.)



Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
Wakend of slapend,
vervuld van Uw licht.

