

Kerkdienst: 10:30 uur

**\*zondag 1 januari 2023\***

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp  
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat

www.cgk-scherpenzeel.nl  
\*\*\*\*\*

**LOFPRIJZING EN AANBIJDING**

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen**

**Zingen: Sela – Psalm 98**

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Kinderen mogen naar voren komen
- Moment met de kinderen

**Kinderlied: Elly en Rikkert – Bewaar het in je hart**

- Kinderen gaan naar Bijbeluur

**LUISTEREN NAAR GOD**

- Woorden voor onderweg
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: Jesaja 41: 1-20
- Tekst: Jesaja 41: 10

Verkondiging met als thema: **“God zal ons helpen!”**

**Zingen: Sela – Ik zal er zijn**

**Zingen: Psalm Project 1 – U bent bij mij**

**DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Operatie Mobilisatie (OM)  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Opwekking 710 – Gebed om zegen**

- Uitzending en Zegen

**NIEUWJAARSDIENST**



Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200  
689**

Omschrijving:  
Collecte 1 januari 2023

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-  
code:



**Opwekking 733**  
De zon komt op, maakt de morgen

g begint met een  
lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.(2x)

**Sela – Psalm 98**

(refrein)

Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan. Hij overwon, zijn rechterhand laat zien hoe Hij redding bracht.

Hij toonde de volken der aarde hoe Hij rechtvaardig heersen zal. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. Hij toonde de einden der aarde hoe Hij zijn redding brengen zal. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw, heel de aarde zing voor hem.  
(refrein)

De zee en de aarde, die juichen tezamen,  
de koning die verschijnt.  
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,  
Hij komt in majesteit.  
Rivieren die klappen en bergen die juichen,  
de koning die verschijnt.  
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,  
Hij komt in majesteit.

Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing en speel om hem te eren, voor de koning die verschijnt.

**Kinderlied**

(refrein)

Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal altijd doen  
Wat Hij je heeft beloofd  
Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd

De Heer zal doen  
Wat Hij je heeft beloofd

Als Hij je heeft geroepen  
Mag je meegaan  
Dan heft Hij weer  
Iets moois voor jou bedacht  
De Heer wil graag  
Met kinderen in zee gaan  
Als Hij iets van je vraagt  
Geeft Hij je kracht  
(refrein)

Het duurt niet lang meer  
Tot Hij terug zal komen  
Dan zul je zien  
Dat Hij je heeft gespaard  
De Heer wil graag  
Dat jij bij Hem zult wonen  
Omdat je al Zijn woorden  
Hebt bewaard  
(refrein)

**Sela – Ik zal er zijn**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eendeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

**Psalm Project 1**

Heer, U prijst mijn ziel gelukkig  
Als ik luister naar uw raad  
Niet naar die van hen die zeggen,  
Dat U niet bestaat

Als een boom die staat aan water  
Ieder jaar zijn vruchten heeft  
Mag ik in U groeien, bloeien,  
U die leven geeft.

(refrein)

Waar ik zit, waar ik sta, waar ik lig  
of waar ik ga,  
Waar ik zit, waar ik sta, waar ik lig  
of waar ik ga,  
U bent bij mij!

Heer, U zegent hen die horen,  
Naar uw wil naar uw gebod.  
Vreugde vinden in uw woorden,  
Vriendelijk is hun lot.  
Heer, U bent mijn God.  
Vriendelijk is mijn lot.  
(refrein)

**Opwekking 710**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

