

Kerkdienst: 9:30 uur

zondag 20 november 2020

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp

Combo o.l.v. Hester Moll

Organist: Jaap van der Bent

www.cgk-scherpenzeel.nl

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Sela – Laat ons samen één zijn

Stil Gebed, Onze hulp en groet

- De kinderen komen naar voren
- Kindermoment

Kinderlied: Elly & Rikkert - Wij zullen opstaan

EEUWIGHEIDSZONDAG



HERDENKING VAN DE ONTSLAPENEN (we gaan staan)

- Woorden ter gedachtenis.
- We herdenken degene die ons zijn voorgegaan:
 - **Cor Brouwer (01-03-1939 -- 09-12-2021) in de leeftijd van 82 jaar**
 - **Corrie Harder-Koster (17-03-1934 -- 05-10-2022) in de leeftijd van 88 jaar**
- Moment van stilte.

Zingen: Opwekking 136 – Abba Vader

- Door de familie van de overledenen zal een kaars worden aangestoken.
- Daarna krijgt iedereen, die een geliefde mist, de gelegenheid om een roos in het bloemstuk te plaatsen.

Luisterlied: Sela – Mensen die we missen

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Mattheüs 11: 25-30
- Tekst: Mattheüs 11: 28

Zingen: Weerklank 507 – Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen

Verkondiging met als thema: **Rusten bij Jezus**

Zingen: Opwekking 695 – Verberg mij nu

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: FF in Uganda
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: NLB 634 – U zij de glorie

- Uitzending en Zegen

Sela – Laat ons samen één zijn
Heer, U bent één: El Elohim,

Als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,

Die er altijd is geweest.

Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**

Omschrijving:
Collecte 20 november
2021

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande
QR-code:



Drie-enig God, U maakt ons één,
U brengt ons samen, U alleen,
Als kerk die van vergeving leeft
U brengt ons samen U alleen
Door de eenheid van de geest

(refrein)

Laat ons samen één zijn Heer,
verenig uw kerk
Door de kracht van Uw liefde
Laat de wereld zien dat Jezus leeft,
in ons werkt;
Voor de glorie van Uw naam

Niemand is minder, niemand meer;
Wij zijn gegeven aan elkaar
Door Jezus Christus onze Heer,
Die ons lief heeft en aanvaardt.
(refrein 3x)

Kinderlied

Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt

Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren
Dan komt de Heer

Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be evermore Your
own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be Yours
and Yours alone.

Sela – Mensen die we missen

God, U kent de namen van de
mensen die we missen;
geliefden, dienog steeds met ons
verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten
in uw vrede.
God, U bent de Vader van de
mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de
mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons
leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten
aan uw tafel.

God, U bent de Vader van de
mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die
we missen.

God, U kent de namen van de
mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons
dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we
komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het
leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Weerklank 507

Kom maar, Mijn kind, hier mag je
schuilen
En zeggen al wat je bezeert
Bij Mij is plaats om uit te huilen
Ik droog straks al je tranen weer

Kom maar, Mijn kind, hier is Mijn
liefde
Al doet het leven telkens pijn
Vergeef, vergeet maar wat je
griefde
Mijn zachte troost zal bij je zijn

Kom aan Mijn hart, Ik zal
verwarmen
Wat in jouw dagen is verkild
Vlucht, bangen moe, maar in Mijn
armen
Ik ben het, die jouw onrust stilt

Hier zijn Mijn handen, kind, zij
vouwen
zich om jouw beide handen heen
Bid maar om moed en om
vertrouwen
En weet: Ik laat jou nooit alleen

Kom ook, wanneer je niets kunt
vragen,
Voor elke verdere stap te moe
Ik zal je door het donker dragen
Kom maar, Mijn kind, kom naar mij
toe

Opwekking 695

Verberg mij nu,
onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast,
in Uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de
storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel,
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de
storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God

Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God,
dan word ik stil, U bent mijn God.

NLB 634

U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer
Alle menselijk lijden hebt gij
ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw
bestaan.
U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen
hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het
nieuwe licht,
wilt het woord ons geven dat hier
vrede sticht :
u zij de glorie, opgestane Heer,
u zij de victorie , u zij alle eer!

