

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: NLB 978: 1,2,3 Aan u behoort o Heer der Heren

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Zingen: Psalm 145: 1,3

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Genesis 1 : 1 – 2 : 4

Zingen: Weerklank 459: 1,2 Op bergen en in dalen

Verkondiging met als thema: **Geloven in God als Schepper**

Zingen: Psalm 121: 1,2,3,4 DNP

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: AZC | Kerk en Vluchteling
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

- **Geloofsbelijdenis (staande)**

Zingen Opwekking 640 (2x) Ik hef mijn ogen naar de bergen

- Uitzending en Zegen

Wij antwoorden met NLB 978: 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.



Overmaken:
**NL 02 ABNA 048 3200
689**
Omschrijving:
Collecte 6 november 2022

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QR-

Liedboek 479

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Psalm 145

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgroond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

3. Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.

Hij toont zijn gunst aan alles
wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminde
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Weerklank 459

1. Op bergen en in dalen en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

2. Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor 't gans heelal

Psalm 121 DNP

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde de hemel en de aarde.

2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij, blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.

De HEER zal alle dagen en in de nacht jou dragen.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven zal Hij bescherming geven.

Opwekking 640 (2x)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U,
Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

.
.



