

Kerkdienst: 9:30 uur

**zondag 2 april 2023**

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp  
Combo o.l.v. Hester Moll

www.cgk-scherpenzeel.nl  
\*\*\*\*\*

**LOFPRIJZING EN AANBIJDING**

**6<sup>e</sup> zondag in de 40-dagentijd**

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn**  
**Zingen: Opwekking 615 Dank U voor het kruis Heer**

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Kinderen mogen naar voren komen
- Moment met de kinderen

**Kinderlied: Hosanna, Hosanna (E&R)**

- Kinderen gaan naar Bijbeluur

**LUISTEREN NAAR GOD**

- Woorden voor onderweg:
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Lucas 22 : 66 – 23 : 25
- Tekst: Lukas 23 : 25

**Zingen Psalm 143: 1,2,4 DNP**

Verkondiging met als thema: **Jesus' lot in handen van mensen**

**Zingen: Opwekking 350 Vader vol van vrees en schaamte (staande)**  
**Opwekking 674 Zie de stroom van Jezus liefde (staande)**

**DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie ( afdracht landelijke kassen)  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Opwekking 618 Jezus hoop voor de volken**

- Uitzending en Zegen



Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200 689**

Omschrijving:  
Collecte 2 april 2023

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-code:

**Opwekking 623**

Laat het huis gevuld zijn met  
wierrook van aanbidding  
Laat het huis gevuld zijn met de  
wolk van mijn geest  
Laat het huis gevuld zijn met het  
brood van eeuwig leven  
Laat het huis gevuld zijn met mijn  
geur

## Refrein:

Want ik wil komen met mijn geest  
En doorwaaien heel het huis  
Ik wil het maken tot een tempel  
Waar ik woon  
Laat mijn leven in je zijn  
Ik maak je heilig, puur en rein  
Ik laat het levend water stromen  
door je heen

Laat het huis gekleed zijn met  
kleden van fijn linnen  
Laat het huis gekleed zijn met  
gerechtigheid en trouw  
Laat het huis gekleurd zijn door het  
bloed van Uw Zoon Jezus  
Laat het huis gereinigd zijn en  
schoon

Want U wilt komen met Uw Geest  
en doorwaai nu heel het huis  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont  
Laat uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein  
Laat het levend water stromen door  
ons heen

Heer wij roepen tot U  
Kom opnieuw met Uw vuur  
Wij verlangen naar echtheid  
En bewerk het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest  
En doorwaai nu heel het huis  
Wil het maken tot een tempel  
waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein  
Laat het levend water stromen door  
ons heen

**Opwekking 615**

Dank U voor het kruis, Heer  
dank U dat U stierf voor mij.  
U droeg al mijn schuld en pijn;  
nu ben ik rein;  
uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;  
vastgenageld aan het kruis.  
Liefdevol vergeeft U mij,  
U leeft in mij  
en omarmt mij als uw zoon.

## Refrein:

Waardig is het Lam  
zittend op de troon.  
Zegevierend voor altijd  
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,  
Jezus, Zoon van God.  
De hemel gaf ons haar grootste  
schat. Waardig is het Lam,  
waardig is het Lam. (Refrein)  
**Hosanna, Hosanna (E&R)**  
Hosanna, hosanna

We maken een rij  
Hosanna, hosanna  
Want de Koning komt voorbij  
Refr:  
Gezegend is Hij  
Die komt in de naam  
Die komt in de naam van de Heer

Hosanna, hosanna  
Hij rijdt door het land  
Hosanna, hosanna  
Neem een palmtak in je hand  
Refr.  
Hosanna, hosanna  
De vijand opzij!  
Hosanna, hosanna  
En dan eindelijk weer vrij  
Refr.  
Hosanna, hosanna  
We maken een troon  
Hosanna, hosanna  
Het wordt allemaal sjaloom  
Refr.  
Hosanna, hosanna  
Maar zie je het niet?  
Hosanna, hosanna  
Onze Koning heeft verdriet  
Refr.

**Psalm 143 DNP**

1. HEER, toon uw trouw en hoor mij  
smeken.  
Luister, geef mij een levensteken.  
Klaag mij, uw dienaar, toch niet  
aan.  
Kiest U ervoor omrecht te spreken,  
wie kan die vuurproef dan  
doorstaan?

2. De vijand heeft mij  
voortgedreven.  
Hij haalt mij neer, vertrapt mijn  
leven;  
ik woon al bijna in de dood.  
Geschokt ben ik, vol angst en  
beven;  
mijn hart bezwijkt in diepe nood.

4. HEER, breek het bange duister  
open.  
Nog altijd blijf ik op U hopen;  
stil met uw liefde mijn verdriet.  
Wijs mij de weg die ik moet lopen.  
Ik zoek naar U, verlaat mij niet.

**Opwekking 350**

Vader, vol van vrees en schaamte,  
Buigen wij voor U.  
Heel uw werk door ons vertreden,  
Klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,  
Die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
Neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,  
Keren w'ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
Maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,  
Geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal uw macht aanschouwen,  
Dat wij uw naam verhogen Heer.  
Dat wij uw naam verhogen Heer.

**Opwekking 674**

Zie de stroom van Jezus' liefde  
Overstelpend als een vloed.  
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht  
Met zijn eigen kostbaar bloed.  
Wie kan zwijgen van zijn liefde  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen,  
Tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus' offer  
Tot een bron die altijd blijft.  
Door de sluizen van Gods goedheid  
Stroomde zijn barmhartigheid.  
Een rivier van diepe liefde  
Daalde uit de hemel neer,  
Bracht ons vrede met de Vader,  
Schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,  
Die mijn diepste angst verdrijft.  
Vol vertrouwen mag ik komen,  
Waar uw rechterstoel verrijst.  
Want mijn rechter is mijn redder,  
Mijn verlosser pleit voor mij.  
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;  
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen,  
Tot in alle eeuwigheid!

**Opwekking 618**

Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
U bent de bron van hoop die God  
ons geeft.

Jezus, licht in het duister,  
Jezus, waarheid die overwint;  
U bent de bron van licht die in ons  
leeft.

U overwon in elke nood,  
U brak de banden  
Van de dood.

## Refrein:

U bent de hoop  
in ons bestaan.  
U bent de rots  
waarop wij staan.  
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan zien.  
U won van de dood,  
droeg onze pijn.  
nu mogen wij  
dicht bij U zijn.  
Jezus de hoop,  
levend in ieder die gelooft.  
Heer, ik geloof...

