

Kerkdienst: 18:30 uur

**\*ZONDAG 24 september 2023\***

te Scherpenzeel

Spreker: Karina Groothuis (YFC)  
Praise Plus Band

www.cgk-scherpenzeel.nl

\*\*\*\*\*



## PRAISE PLUS

**Zingen: Sela – Glorie heeft een naam**

**Zingen: Mozaiek Worship – Kom verras ons**

- Opening/ gebed

**Zingen: Lauren Daigle – You say**

**Zingen: Eline Bakker – Geen afstand**

**Zingen: Opwekking 798 – Houd vol**

- De spreker aan het woord
- Thema: 'Leef!'

**Zingen: Katy Nichole – In Jesus name (God of possible)**

**Zingen: Opwekking 808 – Ik leef in U**

- Collectemogelijkheden: 1<sup>e</sup> collecte: Stichting Gave  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
3<sup>e</sup> collecte: Eigen Jeugdwerk

**Zingen: Mozaiek Worship – Onze schuilplaats is God**

- Zegen

Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200  
689**

Omschrijving:  
Collecte 24 september  
2023

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande  
QR code:



\*\*\*\*\*

### Sela - Glorie heeft een naam

Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in hem zijn alle dingen één.

Wie wordt niet stil van hoe God zelf  
zijn liefde maar blijft geven?  
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij.

(refren)

En al die glorie heeft een Naam.  
Glorie heeft een Naam;

een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.

Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in zijn naam,

de Zoon van God is opgestaan.  
(refrein)

Jezus, Jezus.  
Een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus, Jezus.  
Jezus Christus bovenaan.

Mozaiek Woship – Kom verras ons  
U ontmoet ons, soms zo onverwachts.  
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt.  
Vul ons hart en open ons verstand.  
Heilig God, die ons verrast.

U verwelkomt ons in uw geheim,  
leidt ons rond op onbekend terrein.  
Toon Uzelf en  
laat uw diepste wezen zien.

(refrein)

Geest van leven,  
toon ons meer en meer van U.  
En vervul ons,  
zoals U alleen dat kunt.  
Geest van waarheid,  
maak nu onze harten nieuw.  
Kom, verras ons.  
Kom, verras ons.

Met meer van U.

U ontmoet ons, soms zo ongemerkt.  
In ons wachten bent U aan het werk.  
En wij durven U te vragen: Heer,  
openbaar Uzelf steeds meer.

U verwelkomt ons in uw domein,  
om in uw aanwezigheid te zijn.  
Om uw macht en majesteit,  
opnieuw te zien.  
(refrein)

### Lauren Daigle – You say

I keep fighting voices in my mind that say  
I'm not enough  
Every single lie that tells me I will never  
measure up  
Am I more than just the sum of every high  
and every low  
Remind me once again just who I am  
because I need to know

(chorus)

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
And you say I am held when I am falling  
short

And when I don't belong, oh You say I am  
Yours  
And I believe (I)  
Oh, I believe (I)  
What You say of me (I)  
I believe

The only thing that matters now is  
everything You think of me  
In You I find my worth, in You I find my  
identity  
(chorus)

Taking all I have, and now I'm laying it at  
Your feet  
You have every failure, God, You have every  
victory  
(chorus)

**Eline Bakker - Geen afstand**

U bent niet bang voor mijn vragen  
Mijn twijfel schrikt U niet af  
U deinst niet terug  
bij het zien van mijn falen  
Daar in mijn zwakte  
zie ik Uw kracht  
U bent niet verrast als ik struikel  
Niet boos of teleurgesteld  
U tilt mij op  
en U toont mij Uw goedheid  
Daar in Uw armen  
vind ik herstel

(refrein)

U strekt zich uit naar mij  
Wat ik ook doe of voel  
Er is geen afstand  
tussen U en mij  
Er is geen schaduw van  
omkeer bij U te zien  
Er is geen afstand  
tussen U en mij

U heet mij altijd weer welkom  
U schudt het stof van mij af  
Ik zie compassie  
en trots in Uw ogen  
Ik kom tot leven  
bij het zien van Uw lach  
Niet langer gebukt onder schaamte  
U heeft mij vrijgemaakt  
Nu ga ik staan  
op Uw woord en beloften  
U bent een vader  
die mij nooit verlaat  
(refrein)

Dit is waar ik hoor te zijn  
Ik dicht bij U, U dicht bij mij  
Ik wil nu niets anders meer  
Ik geef mij over (3x)  
Dit is waar ik hoor te zijn  
Ik dicht bij U, U dicht bij mij  
Ik wil nu niets anders meer  
Ik geef mijzelf  
(refrein)

**Houd vol**

Wij zijn het volk van God  
Wij zijn als vreemdelingen hier  
met elkaar  
Een leven lang te gast  
Er ligt een hemels vaderland  
voor ons klaar  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

Het is een zegetocht  
Van heiligen en twijfelaars  
bij elkaar  
Maar kijk, wij lopen nog

Wij lopen wat God heeft beloofd achterna  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los  
(refrein)  
God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd  
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan  
Nu geven wij niet op  
Het zijn de schouders waarop wij mogen  
staan  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los  
(refrein)

**In Jesus name (God of possible)**

I speak the name of Jesus over you  
In your hurting, in your sorrow  
I will ask my God to move  
I speak the name cause it's all that I can do  
In desperation, I'll seek heaven  
And pray this for you

I pray for your healing  
That circumstances would change  
I pray that the fear inside would flee  
In Jesus name  
I pray that a breakthrough would happen  
today  
I pray miracles over your life in  
Jesus name  
In Jesus name

I speak the name of all authority  
Declaring blessings  
And every promise  
He is faithful to keep  
I speak the name no grave could ever hold  
He is greater, He is stronger  
he's the God of possible

I pray for your healing  
That circumstances would change  
I pray that the fear inside would flee  
In Jesus name  
I pray that a breakthrough would happen  
today  
I pray miracles over your life in  
Jesus name  
In Jesus name

Come believe it  
Come receive it  
Oh the power of His Spirit is now forever  
yours  
Come believe it  
Come receive it  
In the mighty name of Jesus, all things are  
possible

I pray for your healing  
That circumstances will change  
I pray that the fear inside will flee in Jesus  
name  
I pray that a breakthrough  
Would happen today  
I pray miracles over your life  
In Jesus name  
I pray for revival  
For restoration of faith  
I pray that the dead will come alive  
In Jesus name  
In Jesus name

**Opwekking 808 – Ik leef in U**

In de holte van Uw hand  
draagt U mij, mijn leven lang.  
Ook als de wereld mij benauwt,

hoop ik op U, die van mij houdt.

Ik ben meer dan vlees en bloed  
en voor zoveel meer bedoeld.

Refrein:

U bent God, U bent die U bent.  
U blaast mij Uw adem in.  
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.  
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;  
U geeft kracht voor elke stap.

Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:  
Heer ik leef in U.

Heer, Uw stem klinkt in de nacht.  
Sta ik op, dan juicht mijn hart!  
Toen ik verdwaald was, vond U mij;  
zelfs van de dood maakt U mij vrij!  
(Refrein)

Ik leef niet langer voor mijzelf, )  
maar Christus leeft nu in mij, )  
Christus leeft nu in mij. ) 2x  
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient )  
alle eer en glorie, alle eer en glorie! )

**Onze schuilplaats is God**

Er is hoop die groter dan de dood is  
Er is leven sterker dan het sterven  
Er is licht dat niemand ooit kan doven  
Er is liefde die nooit teleur zal stellen  
Er is vrede ver voorbij de onrust  
Er is blijdschap dieper de tranen  
Er is sterkte zelfs in onze zwakte  
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

(Pre-Chorus)

Onze hulp en onze verwachting  
is in U voor eeuwig  
(Refrein)

Dus richten wij onze harten naar boven  
Vertrouwen wij op de God die wij loven  
Niemand die ons uit Uw handen kan  
roven  
Een machtige rots, onze schuilplaats is  
God

Er is troost die sterker dan de pijn is  
Er is vreugde groter dan ons lijden  
Er is antwoord midden in de twijfel  
Overwinning dwars door al ons strijden

Pre-Chorus

Onze hulp en onze verwachting  
is in U voor eeuwig

Refrein 2

Dus richten wij onze harten naar boven  
Vertrouwen wij op de God die wij loven  
Niemand die ons uit Uw handen kan  
roven  
Een machtige rots, onze schuilplaats is  
God  
Tot aan de dag dat U bij ons komt  
wonen  
En alle tranen voor altijd zal drogen  
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:  
Een machtige rots, onze schuilplaats is  
God

(Pre-Chorus)

Onze hulp en onze verwachting is in U  
Onze hulp en onze verwachting is in U  
Onze hulp en onze verwachting is in U  
voor eeuwig  
(Refrein 2)