

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp  
Combo o.l.v. Sjaak Prins

www.cgk-scherpenzeel.nl

\*\*\*\*\*

## **VIERING HEILIG AVONDMAAL**

### **LOFPRIJZING EN AANBIJDING**

- Welkom & mededelingen

**Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen**

- Stil Gebed, Onze hulp & groet
- De Kinderen komen naar voren
- Kindermoment

**Kinderlied: Opwekking4kids 18 – Ben je groot of ben je klein**

- Kinderen naar het Bijbeluur



### **LUISTEREN NAAR GOD**

- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: 1 Johannes 4 ver 7-21
- Tekst: 1 Johannes 4:10
- Verkondiging met als thema: **“Gods liefde komt altijd eerst!”**

**Zingen: Opwekking 599 – Nog voordat je bestond**

### **VIERING HEILIG AVONDMAAL**

- Inleidende woorden
- We belijden ons geloof

**Zingen: Psalm Project 27 – Wacht op de Heer**

- Gebed
- Verheft de harten
- Uitnodiging voor de maaltijd

**Zingen: Sela – Avondmaal**

- Uitdelen brood en wijn
- Lofprijzing

**Zingen: Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar**

### **DANK, GEBED EN UITZENDING**

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden: **1<sup>e</sup> collecte:** Diaconie  
**2<sup>e</sup> collecte:** Kerk  
**3<sup>e</sup> collecte:** Eigen Jeugdwerk

**Zingen: NLB 415 – Zegen ons Algoede**

- Uitzending en Zegen

Overmaken:  
**NL 02 ABNA 048 3200 689**  
*Omschrijving:*  
Collecte 12 november 2023

Via link:  
[cgkdeopenhof.nl/geven](http://cgkdeopenhof.nl/geven)

Of scan onderstaande QR-code:



**Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen  
laat mij nog zingen als de avond valt

(refrein)

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen  
tienduizend redenen tot dankbaarheid  
(refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert  
mijn adem stopt en mijn einde komt  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  
(refrein 2x)

**Kinderlied**

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;  
God houdt van jou!  
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;  
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;  
Hij kent je als je baalt  
Hij kent je als je droevig bent;  
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;  
Het geeft niet wat je doet;  
God houdt van jou!  
Hij is vol liefde.  
God houdt van jou!

**Opwekking 599**

Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

En wat je ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar,  
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet...  
(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

**Psalm project 27**

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen.  
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer.  
Veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen,  
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer.

(refrein)

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt:  
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt;  
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt.  
Wacht op de Heer, mijn hart,  
ja wacht, houdt moed

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,  
Wees mij een gids, die veilig mij geleidt.  
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,  
U die voor mij de weg al hebt bereid.  
(refrein)

**Sela – Avondmaal**

Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:  
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;  
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk  
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;  
hoe diep ons leven ook zal gaan.  
Begraven als het goede graan,  
bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:  
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.  
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen  
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer  
en wil ik leven tot uw eer.  
U geeft zoveel, nog meer, het meest.  
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

**Opwekking 580**

Jezus, Hij kwam  
om ons leven te geven,  
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.  
Hij gaf aan mij het eeuwige leven  
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen  
en zie nu zijn wonden.  
Ik zie nu het bloed  
Dat Hij gaf voor mij.  
Dat bloed wast mij schoon  
en bevrijdt van zonde.  
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein:

Ik ben zo dankbaar, Heer  
voor wat U heeft gedaan.  
En heel mijn hart aanbidt  
uw heil'ge naam.  
En Heer, ik hou van U,  
want U hield eerst van mij.  
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus  
de straf van mijn zonden.  
Hij droeg die straf  
zelfs tot diep in de dood.  
Nu houdt de dood  
mij niet langer gebonden,  
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang  
in het graf gebleven.  
De dood kon onmogelijk  
Godsliefde verslaan.  
Nu troont Hij als Koning  
en Heer van het leven.  
Heel de schepping roept zijn naam.  
(Refrein)

**NB 415**

Zegen ons Algoede  
Neem ons in Uw hoede  
En verhef Uw aangezicht  
Over ons en geef ons licht

Stort op onze bedde  
In ons hart Uw vrede  
En vervul ons met Uw kracht  
Van Uw Geest bij dag en nacht

Amen, amen, amen  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer  
Amen, God Uw naam ter eer

