

LOFPRIJZING EN AANBIJDING

- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 44 Geprezen zij de Heer

Zingen: NLB 704: 1,2,3, Dankt, dankt nu allen God

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Zingen: Zet je voet maar op het water (You Tube)

- Kinderen gaan naar Bijbeluur



LUISTEREN NAAR GOD

- Woorden voor onderweg
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellesing: Johannes 8: 1-11 & Psalm 32: 1-5 door Peter Schermers

Zingen: Psalm 51: 1,3 DNP

- Verkondiging met als thema: **Genade boven oordeel**

Zingen: Psalm 32: 1,2,3 DNP

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1^e collecte: Near East Ministry
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 428: 1,2,3 Genade zo oneindig groot

- Uitzending en Zegen

Zingen: Opwekking 428: 4

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x



Opwekking 44

1. Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

2. Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

Refrein:

3. Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Refrein:

NLB 704

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Kinderlied:**Zet je voet maar op het water**

Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Hé hé weifel je nog
Waar blijf je nou
Hé hé twijfel je nog
De Heer roept jou
Ja jou

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven

Kijk gewoon maar naar de Heer

Zinkt de moed je in de schoenen
Lijkt het net of je verdrinkt
Als je roept zal Hij je helpen
En Hij zegt houd moed mijn kind

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Nee nee ik weifel niet meer
Ik kom erbij
Nee nee ik twijfel niet meer
De Heer roept mij
Ja mij

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Zet je rechervoet maar op het
water
Zet je linkervoet maar op het grote
meer
Kijk toch niet naar al die woeste
golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Psalm 51 DNP

1. Heb medelijden God! Ik roep U
aan
omdat uw hart gevuld is met
genade.
Wis alle schuld weg, al mijn slechte
daden.
Mijn zonden blijven mij voor ogen
staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend
slecht;
ik heb mij tegenover U misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is
terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving
vragen.

3. Zuiver mijn hart, God, wis mijn
fouten uit.
Vernieuw mijn geest, wil al mijn
schuld vergeven.
Ik kan alleen standvastig met U
leven
als U de ogen voor mijn zonden
sluit.
Geef mij de blijdschap die ik heb
gekend,
kracht door uw Geest om U
opnieuw te eren.
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie
U bent.
Zij zullen luisteren en zich bekeren.

Psalm 32 DNP

1. Gelukkig wie door God is
vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft
gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld
vergeeft,
als in zijn geest geen
onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn
geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele
dagen.

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer
kon;
mijn kracht smolt weg als in de
zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn
zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei
onomwonden:
'O HEER, ik was ontrouw, vergeef
het mij' –
mijn schuldenlast verdween, U
sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U
verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich
laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil
raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding
biedt.

3. 'Mijn raad helpt jou om richting te
bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet
verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat
doet,
zoals een ezel die men dwingen
moet.'
Wie kwaad doet kampt met onheil
en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij
bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de
HEER,
Oprechten, zing het uit en breng
Hem eer.

Opwekking 428

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

