

Liturgie van
Zondag 27 april 2025, 9.30 uur

Predikant: Richard van der Linden, Gorinchem
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat

Lofprijzing en aanbidding

Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 638 – Prijs Adonai

Zingen: Opwekking 679 – Hij is hier

Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Kinderlied: Oke4kids 6 – Ja is ja, nee is nee

Kinderen mogen naar voren komen

Kindermoment

Kinderen gaan naar Bijbeluur



Luisteren naar God

Woorden voor onderweg: Johannes 15: 9-17

Gebet om de leiding van de Heilige Geest

Bijbellesing: Johannes 18 12-18; 25-27 en Johannes 21: 14-19 *door Ria van der Bent*

Zingen: Psalm 18: 1 & 9 DNP

Verkondiging met als thema: **“Tweedehands of een tweede kans?”**

Zingen: NLB 908: 1, 2, 6 & 7 - Ik heb U lief, o mijn beminde

Dank, gebed en uitzending

Dankgebed en gebeden

Collectemogelijkheden:	1e collecte:	Compassion
	2e collecte:	Kerk
	3e collecte:	Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg

Uitzending en Zegen

Zingen: NLB 708: 1,6 – Wilhelmus



Geef online
via de QR code

Opwekking 638

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezet op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Opwekking 679

(Refrein)
Hij is hier, Hij is bij ons,
in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op Hem. (x2)

Leg je last maar neer
bij de God die leven geeft,
geef je zorgen over aan Hem.
Open nu je hart
voor het Levend Woord van God.
Hij is liefde, Hij is liefde.
(Refrein)

Leg je last maar neer
bij de God die leven geeft,
geef je zorgen over aan Hem.
Open nu je hart
voor het Levend Woord van God.
Hij is liefde, Hij is liefde.
Hij is liefde, Hij is liefde.

Hij is hier, Hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op Hem.
kom maar en vertrouw op Hem.

Ja is ja, nee is nee

(Refrein)
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw

(Refrein)

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein

(Refrein)

Psalm 18: 1 & 9 DNP

Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo
machtig.
U bent mijn schild, mijn vesting,
sterk en krachtig,
een redder die zich over mij
ontfermt,
die als een sterke stadsmuur mij
beschermt.
U bent de God die al mijn eerbied
waard is;
bescherm mij tot het strijdgewoel
bedaald is.
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht.
Ik kan weer leven, blij en opgelucht.

De vrede van de Heer vult nu mijn
leven
Hij heeft aan mij het koningschap
gegeven
Uit verre landen komt het eerbetoon
De vorsten knielen bevend voor mijn
troon
Daarom zal ik de Heer, mijn rots,
steeds prijzen
Ik wil Hem al mijn dankbaarheid
bewijzen
Mijn God, die mij zo machtig heeft
bevrijd,
Ik zal U loven tot in eeuwigheid!

NLB 908

Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht
verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, - o kom dan, kom,
Christus, mijn Brudegom!

Blijf, Heer, mij met uw gunst
genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig
mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

NLB 708

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



Heer, wijs mij uw weg